

Referat af Ø-Tours' tur til Ærø week-enden den 9-11. marts 2007.

Vi samledes hos Marianne og Bent i Farum fredag kl. 16.30. Vejret gråt/kedeligt og regnfuldt. Noget måtte være gået galt ved bestillingen??

I konkurrencen om at gætte bestemmelsesstedet tippede Janne og Ole på Ærø – Marianne og Bent på Omø. Kun tiden ville vise om der var nogen rigtige bud.

Det gik sydover i tæt trafik og så vestpå. Vi holdt pause ved Slagelse. Nogen ville gerne ha' set et toilet lidt før. Der var sandwich og vand til at styrke sig på. Både Ærø og Omø var stadig en mulighed.

Turen gik igen på motorvejen (stadig i regnvejr) og mod Storebælt. Her glippede så muligheden for Omø. Ærø var stadig i spil. Over Storebælt og videre til færgehavnen i Svendborg og direkte til Ærøfærgen. Godt gættet af Janne og Ole. Kaffe ombord på færgen.

Vel ankommet til Ærøskøbing og direkte op ad hovedgaden til "Det gamle posthus". Ind i gården og hen til det lille rum med nøglen – låst. Nu var gode råd dyre. I postkassen anedes en nøgle. Pinde og strikkepinde blev forsøgt uden held. Så skulle mere drastiske midler i brug og en donkraft blev rekvireret for at brække postkassen op. I det samme kørte en mand op foran huset og spurgte om noget var galt. Ikke andet end vi ikke kunne komme ind i lejligheden. Den rare mand i bilen fortalte at han var i besiddelse af en hovednøgle til huset og ville hente den. Vi blev lukket ind og turen kunne rigtig begynde. Det viste sig at han havde siddet bagved os på færgen og hørt at vi skulle i lejligheden. Efter nogen tid i hjemmet undrede han sig over at der stadig ikke var lys i huset og kom os derfor til undsætning. Den slags tilfældigheder sker vist ikke ret tit.

Vi blev installeret og herefter gik vi til aftensmaden som bestod af medbragt pålæg, ost og rødvin. Overrækkelse af præmie til de dygtige tippere.

Lørdag startede med morgenbord og planlægning af dagens dont. Byrundtur i Ærøskøbing. Vejrbestillingen var nu gået igennem – høj flot solskin.

På torvet løb vi ind i vores redningsmand og frue. Han fik en flaske vin som tak for hjælpen.

Besøg på Bymuseet med specialudstilling af Ærøskøbings apoteks historie. Herefter gik turen til Marstal og vi gik på Søfartsmuseet. To meget spændende og forskelligartede museumsbesøg. I Marstal meldte sulten sig. Det er ikke åbne spisesteder og cafeer, der er flest af i Marstal i marts måned, men det lykkedes at få stillet sulten med Dansk Bøf og Spareribs.

Ud af Marstal og forbi verdens største solfangeranlæg, og videre i det kuperede terræn til Voderup Klint. Et spændende naturområde hvor jordlagene skubber sig frem mod havet og danner niveauer. Et flot syn og skue ud over havet.

Tilbage til lejligheden, kørte vi forbi halmballehuset. Måske ikke den største turistattraktion, men.....

Generalforsamlingen blev afholdt i go' ro og orden. Der er lavet særskilt referat. Lørdag aftens "Gallamiddag" bestod af pålæg, ost og rødvin. Godnat.

Søndag – igen vejret som bestilt. Efter morgenmad gik vi på havnen og videre til lystbådehavnen og strandhusene. Flere af husene havde lidt skade af stormfloden tidligere på året – lidt trist syn.

Hjemme igen stod den på pakning og rengøring af lejligheden. Ved fælles hjælp gik det hurtigt. Inden afgang lidt afslapning i det dejlige vejr i haven. Afgang mod færgehavnen. Frokosten (rester) blev indtaget på færgen. Indsejlingen til Svendborgsund oplevede vi fra dækket i flot solskin.

Hjemad gik turen og vi ankom til Farum lettere forsinket ifølge den oprindelige tidsplan.

Tak for en god tur og et behageligt selskab.

Anne og Jørn