

Ø-tur til Amager den 8. marts 2008.

Dagen var en flot klar, og solen strålede, men igen en blæsende dag.

Første stop var på den nye Amager Strandpark, hvor vi fik den medbragte kaffe og så hvordan motionister og andet godtfolk bruger det utrolig smukke (kunstigt anlagte) stykke natur.



Derfra gik turen til Dragør, og her blev de små gader med de meget smukke gamle huse, nydt i roligt tempo.

Derfra en tur ud til Dragør fortet, hvor vi havde en smuk udsigt over Dragør by, og ikke mindst Øresundsbroen.



Vi ønskede at aflægge et besøg i Magleby Kirke, men døren var låst, og et kor øvede i kirken.

Vi kørte til Kongelunden, fandt lidt læ ude ved Køge Bugt, og fik en bid brød, og nød den smukke udsigt over vandet, og så adskillige flyvere lette fra Kastrup.

I bagklogskabens klare lys, skulle vi måske have valgt en p-plads med mere læ, men tur arrangørerne mente at Kongelunden er der hvor Kongelundskroen ligger.



Derfra gik turen forbi Tårnby, undskyld Anne, til Ørestaden.
Den totale forskel fra det gamle kvarter vi kørte igennem først på dagen.
Vi gik en tur langs de anlagte kanaler, de trænger til en kærlig hånd, hvis de skal leve op til det romantiske med vand omkring bebyggelserne.
Vi så Metroen i luften, og mange byggepladser, og vi kørte forbi DR byen.
Inden turen sluttede på Holmen, ved operaen.



Alt det vi ikke så, eller kørte hurtigt forbi er bl.a.
Amager Fælled og Christania.

Referant: Ole og Janne