

Referat Ø-tour 29. – 30. maj samt 1. juni 2023.

Vi mødtes som sædvanligt på Karlslunde rasteplads, til en kop kaffe. Herfra gik turen i solskin over broen og over Fyn, mod Assens.

Vi stoppede ved Thorøhuse Forsamlingshus. Der må ikke køres længere i bil.

Vi spiste vores medbragte mad, fik kaffe og lidt sødt.



Hvorefter vi gik ud for at opleve Thorø, vi gik den afmærkede rute, men måtte et sted

kravle, idet skrænten var skredet ned. Alle kom vel over.

Øen ejes i dag af Dansk Lærerforening, og i dag er øen landfast med Fyn.

Det er en smuk ø, og derfra gik turen mod vores logi.

Surprise, vi havde lejet et "Linde Projekt" Den gamle gård var i meget ringe standard.



Dag 2 gik turen til Assens, og med færgen til Bågeø.

På havnen ventede Poul Nielsen (årgang 38), med grisevognen og traktor.



Poul Nielsen gav os en grundig gennemgang af øens geografi og historie.

Vi blev kørt af de små markstier, forbi fiskerhusene, sommerhuse til Bågeø by, hvor vi

gjorde holdt ved Poul Nielsens gård. Her så vi mindesmærket for stormflod i 1872.

Derfra gik turen til Udsigten, og igen fik vi fortalt om Bågeø's historie.

Derfra til kirken, og så var det tid til et rast, med de medbragte madpakker.

Efter pausen, og lidt gåtur i Bågeø by, blev vi kørt til den Russiske Kirke.

Her holdes gudstjeneste 1 gang om måneden, der kommer gæster fra bl.a.

Tyskland til gudstjeneste. Der er ingen stole, man står op. Den var lille og smuk.

Efter sejlturen gik vi lidt rundt i Assens, og fik en velfortjent tallerken mad og en øl

serveret på Restaurant Frederik den 9.

Efter igen en nat i vores logi, blev madpakkerne smurt til hjemturen.



Vi kørte til Helnæs, og startede ude ved fyret. Det blæste meget derude.

Derfra til Helnæs Kirke, som er under restaurering. Derfra til Helnæs Mølle.

Området er privatejet friluftsområde. Smukt område. Tænk at vågne i en shelter med

udsigt over Helnæs Bugt.

Turen hjem forløb OK. Madpakkerne blev spist i Brobyværk,

Tak for deltagelse i vores arrangement!

3 nye øer på listen, nu venter vi spændt på Anne og Jørns udspil i august md.

Med Ø tour hilsen

Ole og Janne



Læs om turen med Grisevognen på de følgende sider:

Guidet tur på Bågø - Tur med grisevognen

Booking - tlf.: 6471 2527



Information omkring Bågø

Bågø by

Midt på øen ligger den hyggelige og velholdte Bågø by, som kan spores helt tilbage til 1200-tallet. Den oprindelige »byplan« er bevaret med store gårde på begge sider af den brede bygade. Der er ikke foretaget nogen egentlig jordudskiftning, men fem af gårdene er flyttet ud som følge af brand eller pladsmangel. I tidens løb har der kilet sig forskellige servicefunktioner ind blandt gårdene: købmand, mejeri og smedje, som i dag er væk, men bygningerne kan stedfæstes. Naturskolen i den sydvestlige del af byen var indtil 1986 både skole og lærerbolig, men ophørte som folkeskole, da der kun var én elev tilbage. I dag bruges Naturskolen som station og bosted for tilrejsende skoler og naturorganisationer. Desuden fungerer den som øens forsamlingshus.

Kirken

Bågø kirke er opført i 1861 og placeret her så Wedellsborggreven, der havde ydet et stort økonomisk bidrag, kunne have frit udsyn til den. Inventar og udsmykning er enkel, men et par ting skiller sig ud, bl.a. de rigt ornamenterede lysekroner samt kirkeskibet »Fredericus Quartus«, der blev skænket kirken af en københavner, som afbigt for den bågøpige, han havde »bortført« fra øen.

Noret

Fra det nyopførte fugletårn er der overblik over området, som er et lavvandet brakvandsområde med forbindelse til Lillebælt. Det lave vand med den bløde bund indeholder store mængder af smådyr. Det er et rigt spisekammer for mange vade-, måge- og andefugle. Dertil bruger grågæs også Noret som tilholdssted. Den grågrønne plante, der dominerer området omkring Noret, kaldes starndmalurt.

Søgård

Den 15. november 1872 havde man den værste stormflod, man kan mindes i det fynske øhav. Bågøs lave områder blev oversvømmet og øen delt i 3. Ved Søgård, der var flyttet ud fra byen i 1870, stod vandet op til stuehusets vinduer - se højt vandmærket til højre for indgangsdøren - og i stalden druknede 4 køer. For at forhindre lignende katastrofer byggede den daværende ejer det imponerende stendige ud mod vejen.

Stenalderspor

Man kan være heldig at finde flinteafslag blandt stenene i strandvoldene. Mange af øhavets stenalderbopladsler ligger i dag på havbunden. Her langs kysten tyder de mange flinteafslag på, at stenalderfolk har boet ud for Bågøs nuværende østkyst.

Husmandsstederne

Her på Klintendevejen er husmandsstederne udbygget eller udflyttet fra byen omkring århundredeskiftet. I dag er der kun få husmandssteder, der drives som landbrug - de fleste anvendes som fritidsboliger

Branden i 1880

I 1880 brændte fire gårde i byen. Den gård, som oprindeligt lå, hvor der i dag er Naturskole, blev flyttet ud til dette sted. Inden udflytningen lå stuehuset så tæt ved nabogården, at man kunne række æbleskiver ud ad køkkenvinduet til tærsefolk i naboens lade.

Vestermose

Øens største vådområde er Vestermose. Mange fugle finder yngle- og rasteplasser i mosen, der er en del af et EU-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde »Lillebælt«. I forsommeren er der konstant bevægelse og larm over hættemågekolonien, mens fiskehejren letter fra mosen med tunge vingeslag, og edderfugle og troldænder ses på det åbne vandspejl. Forår og efterår er mosen rasteplass for hejler, rylere og andre vadefugle, og om vinteren søger især mange andefugle læ i mosen. Fuglene kan betragtes fra det nyopførte fugletårn.

Prinsehøj

Bågøs højeste punkt er Prinsehøj på 8,3 m. Højen ligger på marken mellem vejen og smågrupper af graner. Trods den ringe højde er der god udsigt til Torø mod sydøst, Årø mod sydvest, og mod nordvest anes Skamlingsbanken henover den skovklædte Brandsø. Navnet Prinsehøj kommer af, at Chr. X som kronprins ofte var på jagt netop her.

Nymose

Nymose har været en del af et sammenhængende mosedrag, der stod i forbindelse med den eksisterende Vestermose. Nymose var rørskovsområde, hvor hver gård på Bågø havde og har sin part. Rørene blev brugt til stråtage. I 1960 blev mosen afvandet, så jorden kunne anvendes til landbrugsjord, men store dele af den viste sig ubrugelige til dette formål. Går man gennem mosen i dag, ser man rodstykker og dele af gamle egestammer stikke op gennem bundvegetationen. Det er moseeg, som er dukket op af mosen ved grundvandssænkningen. Mosen er nu sprunget i skov, hvor birk, pil og rødell dominerer. Her kan nattergale og løvsangere høres i forsommeren. Ude på mosebunden ses klovspor fra rådyrene, der har deres tilholdssted her.

Tørvegrave

Mod øst ses store flade landbrugsområder med enkelte træomkransede vandhuller. Det er gamle tørvegrave, og landbrugsjorden her er den tørlagte Gammellose. Her blev sidst gravet tørv under Anden Verdenskrig.

Fiskerhusene

De fem grundmurede huse på stribe er Fiskerhusene. Her boede fiskerne med stejleplads på strandengen og ophalingsplads til bådene på strandbredden.

Ferskesø

Ferskesø består ikke af ferskvand, som navnet antyder, men af brakvand. Saltvand fra Lillebælt presses ind ved efterårs- og vinterhøjvande. Plantevæksten vokser i bæltet omkring søen med de mest salttålende som kveller og strandgåsefod nærmest vandspejlet. På og ved søen holder blishøns, gravænder og rødben til.