

Kalvø, Barsø, Årø 29-30-31 maj 2018

Turen startede tirsdag den 29. maj om morgenen. Anne og Jørn hentede Janne og Ole i Stenløse. Videre til Roskilde hvor Bent og Marianne ventede. Vejret var sol over Danmark, så det tegnede godt.

Efter en kort snak gik turen ned over Sjælland og videre over Fyn. Vel over Lillebælt gik det sydover. Ved Kolding fik vi en regnbyge, jeg tænkte på vores udendørs frokost.

Vel ankommet til Kalvø, skinnede solen igen og frokosten blev indtaget ved den lille havn. Derefter en travetur langs vandet med en skøn udsigt både til Barsø og fastlandet.

Så fortsatte turen sydpå, til Barsø Landing hvorfra færgeren til Barsø sejler. Vel over på Barsø skulle vi finde Barsø BB. I 3. forsøg ramte vi rigtigt. Vi blev mødt af flinke værtsfolk og dejlige værelser og god plads over alt.

Vejret stod fortsat på sol, og øen vidste sig fra den smukkeste side. Vi havde tid til at nyde stilheden, de 180 økologiske køer som gik ud på marken for at græsse og tilbage til stalden for at blive malket.

Så var vi to gange heldige, med solnedgang over Barsø.

Torsdag var der afgang til færgeren som var bestilt til kl. 11.00. Efter en lille afstikker ud på øen holdt vi ved færgelejet. Ingen færge. Jørn ringede til færgeren, hvor man ikke kendte til bestillingen. Nå, men Jørn bestilte færgemanden til at hente os, tænk at man for 180 kr. kan blive hentet lige når man vil.

Fra Barsø Landing gik turen til Årøsund, hvorfra der sejler færge til Årø. På Årø gik vi direkte til Cafe Årøgård, hvor et stjernesud ventede. Efter frokosten travede vi rundt i byen, og så også kirken.

Tilbage til fastlandet og turen gik i første omgang til Fyn hvor vi drak eftermiddagskaffe og skiltets denne gang.

Bent og Marianne takker for hyggeligt selskab.

Ref: Marianne