

**Ø tur den 16.5 til 20.5.2012.**

**Ø-Tours holdet var sat i stævne ved Føtex i Lautrupparken, i desværre ikke alt for godt vejr kl. 18 onsdag.**

**Marianne, Anne, Jørn og Bent blev bedt om at gætte hvor turen gik til. Som den eneste gættede Anne at turen gik til Bornholm.**

**Turen til Ystad forløb planmæssig, afgangen fra Ystad blev desværre forsinket i ca 45 min.**

**Vi ankom til Rønne og kørte straks videre mod Sandvig, hvor vi skulle bo de næste 4 dage. Der blev serveret gullaschsuppe til natmad, og kl 02 fandt vi vores senge.**

**Torsdag var det tørvejr, men blæste en del.**

**Turen rundt om Hammerknuden til fods, var blæsende, men utrolig smuk. Vi spiste vores medbragte madpakker ved Hammerhavn og gik herfra til Sandvig. Efter en kop kaffe, kørte vi til Hammershus, og så denne, før Anne og Jørn serverede dejlig aftensmad. Bagefter blev den årlige generalforsamling afholdt.**

**Fredag tidlig op og spise morgenmad, idet turen denne dag gik til Christiansø. Vi sejlede fra Gudhjem kl. 10 i pragtfuld vejr, næsten havblik og ankom til Christiansø ved 11 tiden.**

**Christiansø og Frederiksø er forbundet med en bro, vi startede med at se Christiansø først, og efter frokost på kroen, gik vi også en runde på Frederiksø. Vi havde tre timer på disse to spændende øer, hvor der i alt bor ca. 100 mennesker.**

**På hjemturen fik vi ekstra bonus, da kaptajnen meddelte at vi sejlede rundt om øerne, for at se sæler, og vi så mange sæler.**

**Tilbage i Gudhjem, kørte vi til Olsker for at besøge rundkirken, og tilbage til Sandvig, hvor det denne aften var Bent og Marianne, der havde jobbet at servere skøn aftensmad. Efter en lang dag, gik vi alle tidligt iseng.**

**Lørdag blev brugt til at Danmarks højeste vandfald, og efter denne flotte oplevelse kørte vi til Svaneke, hvor vi osede i byen, og spiste fisk ved røgeriet. Derefter til Nexø, og videre gennem Almindingen til Østerlars kirke, som er Bornholm største rundkirke.**

**Aftensmaden stod Ole og Janne for, og inden desserten gik vi ned til vandet ved havnen i Sandvig. Endnu en god dag er endt, og søndagen blev brugt til at finde Sjælland igen, dog efter en kop kaffe og en gåtur i Rønne.**

**Referant Janne og Ole**