

Et lille tilbageblik fra efterårsturen i 2012.

Turen startede fra Ballerup – hvor vi mødtes efter at Anne og Jørn havde hentet Janne og Ole i Stenløse.

Derfra gik turen syd /vest på. Da ingen havde gættet hvilken destination vi havde kurs mod, gik det bare ud i det blå. Kort før Storebælt blev bil 2 dog klar over at turen havde kurs mod Jylland.

Efter en kaffepause på Fyn, fortsatte vi mod Jylland, ca. 20.30 nåede vi med GPS hjælp frem til Hornsyld, hvor vi blev indkvarteret i en nyrenoveret lejlighed, med god plads til alle.

Lørdag morgen var der afgang mod Snaptun, hvor vi skulle med en færge kl. 9.45 til Endelave hvor de lejede cykler ventede på os. Efter en mindre omvej fandt vi Louisenlund – en meget lille herregård, hvor der nu er feriekoloni. Derfra kørte vi gennem Troldeskoven til Lynger Hage. Udsigten var meget fin og de modne brombær smagte fortrinligt.



Fra Lynger Hage cyklede vi til Røgeriet, hvor der var bestilt frokostbord. De havde forskellige former for fisk. Både maden og det venlige værtspar var en dejlig oplevelse.

Af øvrige oplevelser på Endelave kan nævnes kirken, museet (som var lukket) mindestenen (som vi ikke fandt) og Urtehaven (hvor vi gik ind selv om der var lukket).

I Urtehaven mødte vi endnu en venlig øbo, som fortalte lidt om hvor svært det er at få hænder nok til alle de ting de gerne vil holde i gang.

Den resterende tid på Endelave blev brugt på at kigge på kaniner, dem var der godt nok mange af.

Efter at cyklerne var afleveret, gik vi ombord på den ventende færge og sejlede tilbage til Snaptun.

Søndag morgen kunne vi sove længe, da færgen fra Snaptun til Hjarnø først sejlede kl. 10.15. Vi skulle dog smørrer madpakker til turen og rømme lejligheden.

Hjarnø, gik vi rundt, da øen kun er ca. 3 X 1 km. Højeste punkt er ca. 2.5 m. Først gik turen ned til stranden, derefter igennem byen hvor der bl.a. lå en campingplads. Derfra fulgte vi kysten rundt – med større eller mindre besvær. Frokosten blev indtaget på en gammel gravplads. Vi fortsatte kysten rundt og kom over en tange som gik mellem en indsø og havet – denne del af turen var helt speciel. Tilbage ved havnen stod den på kaffe ved vandet.



Efter en kort sejltur gik det så mod Sjælland igen. Eftermiddagskaffe ved Storbælt.

Bent og jeg takker for jeres gode humør – som var med til, som sædvanligt, at gøre det til en rigtig god oplevelse at være på Ø-Tour.

Referat ved Marianne