

Falster, september 2022

Mandag formiddag blev Anne og Jørn hentet i Rødovre, af Erik og Marianne. Vejret var ikke rigtigt med os, det var bygevejr.

Turen i år bød på en oplevelse for Jørn, som måske ikke tidligere er sket, nemlig, at Jørn ikke selv skulle køre.

Turen gik videre til Karlslunde rasteplads, hvor Janne og Ole ventede, det var så heldigt at vejret holdt tørt, så længe vi spiste morgenmad.

Der blev som sædvanligt gættet på destinationen, men ingen gættede rigtig.

Turen gik ned over Sjælland mod syd for at ende på Falster. Første stop var Nr. Alslev kirke hvor vi så kalkmalerier.

Næste stop var Tingsted kirke, hvor der var endnu flere kalkmalerier. Nær ved kirken var tingstedet, hvor vi var så heldige, at der stod et bord med bænke, så frokosten kunne indtages nogenlunde mageligt, omend det var lidt koldt.

Ad små veje fandt vi ned til en lille glaspuster og en mølle, kort derfra Marielyst, hvor vi skulle hente nøgle. Vi var i god tid, så der blev tid til en øl (til hver) hos Oldfruen. Vi kørte derefter den korte tur til huset hvor vi skulle bo de næste par dage.

Efter lidt hyggesnak, noget aftensmad og et glas vin var alle trætte og der blev sagt godnat.

Tirsdag formiddag var programmet lidt løst sammensat, regnede gjorde at vi udskød afgang en lidt. Dagen startede med en tur på stranden ved Kjørups kro.

Næste stop var Nykøbing hvor vi så den nye bydel, inden frokosten som blev indtaget på Trekanten, hvor maden var både lækker og rigelig.

Derfra kørte vi til Corselitze park, som bød på mange sjæle træer og en meget smuk rosenhave.

Herefter var målet Hesnæs havn med en café hvor vi fik kaffe og lækre kager. En gå tur rundt i den lille by blev det også til, for at se de helt fantastiske huse med stråtage, og også beklædt med strå.

En tur langs Østersøen og gennem skov bragte os til generalens lysthus, der så vi også en sæl eller var det måske en hval.

Efter alle disse oplevelser, vendte vi næsen mod Marielyst igen.

Aftensmad, et glas vin eller to blev det til inden sengetid.

Onsdag skulle der pakkes, inden turen gik mod nord, tog vi en lille afstikke til sydspidsen af Falster, dette foregik i regnvejr derfor blev besigtigelsen foretaget på afstand.

Et kort ophold i Gedser, for på samme måde, at se Det gule palæ, fra Olsen bande filmene.

Så gik turen mod nord, de selv smurte madpakker blev indtaget på Farø i tørvejr. Herefter var det farvel og tak vor denne gang.

Erik og Marianne takker for hyggeligt selskab.