

Referat fra Femø-turen

den 19. – 21. september 2014

Vi skulle være mødtes kl. 16.00 på rastepladsen i Karlslunde, men da Jørn og undertegnede pludseligt fik et ærinde, som forhindrede os i dette, så fik Janne, Ole, Bent og Marianne stik mod alle regler bestemmelsesstedet oplyst.

Skelstrupgård Bed and Breakfast i Maribo på Lolland <http://www.ferieudlejning.dk/>



var vores bestemmelsessted. Stedet kan absolut godt anbefales, det er super hyggeligt og charmerende. Her skulle vi så mødes, og Jørn og jeg ankom først. Vi indlogerede os, og begyndte at forberede aftensmaden, som vi stod for. Ole, Janne, Bent og Marianne ankom et par timer senere. Over et glas kold hvidvin afslørede vi, at vi næste dag skulle indtage Femø og om søndagen var det Askø og Lilleø der stod for skud. Det skulle desværre vise sig, at vejret ikke var særligt godt om søndagen, så vi blev enige om, at aflyse turen til Askø og Lilleø.

Beslutningen blev først taget søndag morgen. - Det er altså ikke ret spændende at gå rundt på

en ø i regnvejr, og når vi alligevel ikke kunne komme til at se, hverken kirken eller museet pga. høstgudstjeneste, så var valget ikke så svært. Vi har altså stadig Askø og Lilleø til gode.

Til gengæld var vi meget heldige med vejret om lørdagen, så turen til Femø var fantastisk. Præcis lige så skøn som vores ø-ture normalt er. Vi sejlede fra Kragenæs til Femø, sejlturen tog ca. 50 minutter.



Efter at have provianteret ved købmanden på havnen, gik vi direkte mod kirken, som heldigvis var åben. En lille idyllisk kirke opført i begyndelsen af 1500-tallet. Det gotiske krucifiks over alteret stammer helt tilbage fra 1300-tallet.



Derefter gik vi den fine tur over Sønderby til Nørreby for at spise frokost på Femø Kro <http://www.femoekro.dk/>

Det var super lækkert. Forståeligt at "folk" vælger at flyve til Femø i deres små privatfly, lande på den lille landingsbane ved siden af kroen, – og derefter nyde en dejlig frokost på kroen.

Selvom der samme dag skulle afholdes en rund fødselsdag, så havde kromutter alligevel tid til at vise os lidt rundt på kroen, ligesom hun fandt nogle fine bøger frem, som vi kunne kigge i, indtil vores mad var klar til servering. Vi fik at vide, at den rigtige udtale er *Fæmø*. *Femø* er kommet med feministerne.



Efter frokosten gik vi igennem parken og tilbage til havnen, hvor færgen kort tid efter lagde til, og sejlede os tilbage til Kragenæs.

Lørdag var det Bent, Marianne, Janne og Ole, der skulle stå for maden, så der blev handlet lidt ind på vejen og så gik det ellers hjemad mod vores lille base i Maribo. Nu skulle det gøre godt med en kop eftermiddagskaffe. Resten af dagen stod på hjemlig hygge, god mad og et glas vin. Næste dag skulle vi tidligt op, da vi skulle med den første færge fra Bandholm til Askø, men som tidligere nævnt, så valgte vi denne tur fra pga. vejret. I stedet vendte vi næsen hjemad, efter at vi havde pakket det hele sammen. På Femø Kro havde vi hørt, at der var Frugtfestival i Saksøbing denne weekend, så vi besluttede os for at lægge vejen forbi for at se, hvad det var for noget. Det var en fin oplevelse, og så fik vi selvfølgelig også købt lidt friskt frugt og grønt med hjem. På hjemturen havde vi efterfølgende et kort ophold ved Mogenstrup, hvor vi lige nåede at få lidt frokost og en kop kaffe inden regnen for alvor kom.

Det var den Ø-tour, endnu en god en af slagsen.

Referat: Anne

