

Referat fra weekendturen til Livø og Fur den 9. – 12. maj 2013

Vi mødtes alle sammen på rastepladsen i Karlslunde, hvor vi for første gang måtte indtage vores morgenmad i regnvejr under en parasol. Derefter gik turen mod Trend ved Limfjorden, men det var naturligvis kun Jørn og jeg, der kendte vores destination.

Da vi ankom til familien Norup's sommerhus, gik vi en tur ned til stranden, hvorfra vi kunne se over til både Livø og Fur, som vi skulle besøge de næste to dage.

Vi fik derefter indlogeret os, lavet noget lækkert mad samt hygget og moret os, som vi plejer.



Fredag var det så Livø, der skulle udforskes. Bilerne blev efterladt i Rønbjerg havn og vi sejlede ca. 25 minutter ud til den lille havn på Livø. Til fods gik turen ned til byen, forbi kirken/forsamlingshuset, købmanden og museet, hvor man kunne læse lidt om Livø's historie bl.a. som internat for kriminelle åndsvage mænd i perioden 1911 til 1961, Den Kellerske Åndsvageanstalt. (Kvinderne blev sendt til Sprogø). Turen gik videre forbi avlsgården og Kellersøstenen til udsigtstårnet, hvor vi kunne se ind til fastlandet med bl.a. Vitskøl Kloster. Her blev frokosten indtaget, nøje iagttaget af nysgerrige køer. Kort tid efter vi fortsatte vores vandring, begyndte det at regne, og på vejen tilbage til byen, fik vi et fint kig til Liv Tap,

som er fredet og udlagt til sælreservat. Vi nød eftermiddagskaffen i pavillonen ved kirken/forsamlingshuset, og da havde vi været igennem meget forskelligartede naturområder, som skov, hede, høje, dale, skrænter, og det på så lille et område, det var helt fantastisk.

Om aftenen, igen god mad og hygge, generalforsamling og en knude i brændeovnen.

Lørdag tog vi bilerne med den lille færge over til Fur. Også en meget spændende ø, ikke mindst pga. molerklinterne. Vi fik set Fur kirke, Steens butik, Slottet (som var en lille bitte ø), Færkervig, Den røde Sten, Rødstenen, Bispehuen samt Bette Jens Hyv (eller var det en anden høj?). Frokost på Fur Bryghus og naturligvis hjemmebrygget øl til. Efter den meget lækre frokost gik vi turen rundt på Knudeklinterne, godt vi ikke valgte det fra, for det var da en helt fantastisk tur. Derimod valgte vi Fur museum fra og drak vores medbragte eftermiddagskaffe ved Gammel havn.



Endnu en dejlig dag og aften med god mad og hygge med et godt glas vin samt en knude i brændeovnen.

Næste morgen var det så morgenmad, opbrud og rengøring og retur til Sjælland.

Tak for endnu en dejlig Ø-Tour, og ikke mindst tak til familien Norup for lån af det dejlige sommerhus, som gjorde denne tur til noget helt særligt – tak for det!

Nu glæder vi os til den næste Ø-Tour!

Hilsen Jørn og Anne

