

## Referat af turen til Hirsholmene og Agerø den 8. maj – 11. maj 2022

Vi mødtes ved stambordet på Karlslunde rasteplads. Efter morgenkaffen og gæt på destination gik turen mod Storebælt og videre over Fyn. Som vi nærmede os Lillebælt forsvandt flere af gættene som mulighed.

Frokosten blev indtaget på Ejer Bavnehøj rasteplads og samtidig blev sløret løftet for, hvilke øer der skulle besøges. Hirsholmene og Agerø. Janne havde gættet på Hirsholmene. Efter afsløringen gættede Marianne på sommerhus i Trend til overnatning, og det skulle vise sig at være rigtigt.

Vi ankom til Trend midt eftermiddag, hvor Inge og Niels Christian havde kaffen og hjemmebag parat.

Den medbragte aftensmad blev indtaget, og det var tidlig sengetid. Vækkeurene blev stillet til kl. 05.00 mandag!

Første ø var Hirsholmene, som egentlig består af en række øer, men hvor kun en enkelt er mulig at besøge.

Bilen blev parkeret på havneområdet, og skipper var på båden for at gøre klar. Vi var de eneste der skulle til Hirsholm denne mandag. Skipper fortalte om sikkerhedsreglerne om bord og retningslinjerne for opførsel på Hirsholm. Han fortalte endvidere i dag var der mulighed for at komme retur kl. 12.00 da han havde et ærinde i Frederikshavn. Vi besluttede at satse på 12.00 turen hjem. Øen er meget overskuelig og hurtigt gået igennem.

Vi fik udleveret en planche med de forskellige huse og deres funktion. Husene er ejet af Naturstyrelsen og lejes ud på årsbasis. En ældre mand har fast bopæl hele året på Hirsholm.

En dejlig sejltur på ca. 45 minutter og en velkomst at øens fantastiske fugleliv mødte os allerede ved indsejlingen til havnen. Specielt blev vi betaget af Teist. En søpapegøjelignende sort fugl med røde ben/fødder. Den kaldes også Hirsholmenes pingvin.

Vi gik rundt på øen og kiggede på de flotte huse/fuglereservaterne/kirken og to kirkegårde. I infohuset var hele øens historie beskrevet i tekst billeder. Svært at forestille sig, at der på et tidspunkt i forrige århundrede har boet over 200 mennesker på øen. Rundturen sluttede ved øens fyrtårn, hvor små hundrede trin op ad en smal cementtrappe gav et fantastisk udsyn over øerne og kyststrækningen nord og syd for Frederikshavn. Også skyline med de mange borerigge der lå til ophug i Frederikshavn.



De medbragte klemmer blev indtaget ved fyret på de opstillede borde og bænke, der ligesom husene var godt beklædt med fuglelekkremitter. Vi gik mod havnen, så vi var klar til den ekstra tur. En fin tur, men det havblik vi oplevede på udturen, var skiftet ud med bølger af en vis størrelse. Alle var søstærke.

Pludselig havde vi fået tre timer foræret og vi tog Kystvejen fra Sæby gennem Voerså og ned til Hals, hvor færgen til Egense ventede. I Egense kørte vi gennem Nationalpark Lille Vildmose. Der var et rigt fugleliv, men Hr. og Fru Elg mødte vi desværre ikke. Turen gik videre til Terndrup, hvor vi så Jørns' fødehjem og forældrenes gravsted. Der blev handlet i den lokale Brugs, og så gik turen tilbage til Trend. Godt brugte på grund af det tidlige stå-op tidspunkt og den megen friske havluft. Vi havde været usædvanligt heldige med vejret.

Tirsdag gik turen til Agerø. Langs med Limfjorden og med Hvalpsundfærgen til Sundsøre, videre over Salling til Mors. Herefter direkte mod Agerø med sine ca. 40 indbyggere. Øen hænger på Mors som en tange. Øen består af en offentlig vej, der stopper midt på øen. Vi kørte "hele strækningen" og vendte ved "Privat vej" skiltet. Samme vej tilbage og stop ved Kirken. En lille fin kirke og kirkegård med nogle af Mariannes forfædre. Nogle flotte udsigter og landskaber er der på øen, men det var bedst at blive i bilen på grund af regn og blæst.

Turen gik den samme vej hjem mod sommerhuset. Vi gjorde stop ved Trend kro for at få lidt frokost. Rigtig fint smørrebrød/øl og vin fint serveret af kroens indehaver. En stor positiv oplevelse.



Tilbage til sommerhuset og inden aftensmaden blev der afholdt generalforsamling. Der er lavet særskilt referat herfra.

Onsdagen stod på oprydning og rengøring, inden vi rundede Aars for at aflevere nøglen og sige tak for lån til familien Norup.

Madpakkerne blev indtaget omkring Vejle i fugtigt vejr og kaffen ved Sorø i tørvejr, inden vi skiltes og takkede af for en dejlig tur.

Refereret af Anne og Jørn