

Ø-Tours tur til Island

5. - 9. oktober 2021

Dag 1. Iført de obligatoriske mundbind og med diverse pas og billetter mødtes vi til indtjekning i Københavns lufthavn.

En kop kaffe i transitten blev det til, inden vi satte os til rette i flyet fra Icelandair, der fragtede os til Keflavik, hvor vi landede kl. 15.25 lokal tid.

Bagagen blev fundet og derefter gennem told- og pasmyndigheder – det gik rimelig hurtigt og fornuftigt. Den lejede bil skulle hentes hos Europcar. Det skulle vise sig at blive en lidt langtrukken seance. Lang kø og problemer med at sende dokumenter elektronisk (kom på Jørn's mail to dage senere). Vi fandt bilen (Toyota Landcruiser) og fik læsset bagagen ind, alt imens regnen væltede ned.

Herefter direkte til hotellet i håb om, at det ville være lyst under turen til Fludir. Vi nåede hotellet ca. 18.30. Flot beliggende på byens bakketop og med udsigt over det meste af byen og til de sneklædte bjerge i baggrunden. Et par lækre retter og et glas vin blev indtaget i restauranten.

Dag 2 startede med dejlig morgenmad. Herefter gik turen til øens sydvestligste hjørne, hvor vi startede ved vulkanen Fagradalsfjell der var i udbrud. Vi kom ikke i nærheden af krateret, men til en af de store lavastrømme ned ad bjergsiderne. Lavaen var størknet, men der var enkelte sprækker, hvor der kom varmedampe op. Fantastisk oplevelse. Turen gik videre til Grindavik, hvor frokosten blev indtaget på grill på tankstation.



Efter frokost stod der badning i Den Blå Lagune på programmet. Vi havde på forhånd reserveret til kl. 13.00. Et par spændende timer med drink og ansigtsmudder i det varme vand. Rene og friske kørte vi til Reykjavik for at se den spændende domkirke i byen. Der var bisættelse da vi kom, så vi vandrede lidt ned ad en sidegade, hvor vi fandt en meget sjov og anderledes cafe, hvor vi indtog eftermiddagskaffen. På toilettet blev man underholdt med Star Wars tema i form af både lyd og billede. Inden vi forlod

Reykjavik, nåede vi lige ind og se domkirken. Hjem til hotellet og igen dejlig mad og lidt vin til.

Dag 3 blev en tur i nærområdet med første stop ved Gullfoss – det fantastiske vandfald. Vejrliget havde sat vindstyrken meget højt op og det var svært at stå fast. Det betød også at vi ikke nåede det yderste udsigtspunkt, men fik dog synet af det fossende vand fra flere vinkler. En kop varm kaffe i cafeen var yderst tiltrængt sammen med lidt varme i kinderne. Videre mod området med den store geysir Geysir. Fantastisk at gå rundt mellem huller med kogende vand, som med mellemrum trækker sig sammen og skyder i vejret. Frokosten blev indtaget på en hyggelig restaurant i Skolabraut, inden turen gennem det flotte landskab gik tilbage til hotellet. Kaffe og afslapning inden endnu en dejlig middag med tilhørende vin og efterfølgende drink.

Dag 4 gik til den sydlige del midt på øen. Byen Vik der ligger flot i et bakket terræn. Vi startede på parkeringspladsen med det kulsorte sand. Bjergvæggen knejsede sig højt og flot direkte ud til vandet og hvor fuglene byggede reder i sikre omgivelser. Turen gik derefter til byens kirke som ligger højt og med en fantastisk udsigt over byen. Fra kirkens parkeringsplads udså vi os lige stedet, hvor vi skulle indtage vores frokost. På turen hjemad holdt vi ved Dyrhólaey - endnu et udsigtspunkt med de stejle skrænter og det sorte sand. Vi stoppede ved Skogafoss, et fantastisk vandfald med vand fra det store Myrdalsjökull område. Kort ophold da vejret var temmelig regnfuldt, vi fik nydt udsigten. Næste stop var ved gletsjeren Solheimajökull. Tydeligt og trist at se, at klimaforandringerne har gjort gletsjeren en del mindre end tidligere. Sidste stop på turen var Seljalandsfoss et imponerende vandfald, som vi kunne gå ind under. Glatte store sten og meget fedtede stier udgjorde "vejnettet", men alt gik godt. Rigtig godt mudrede og sjaskvåde nåede vi bilen og så gik det hjemad. Sidste dejlige middag med tilhørende vin.



Dag 5 og hjemrejsedag. Efter endnu et dejligt morgenbord og afregning med hotellet listede vi af sted mod lufthavnen via sydkysten og Grindavik. Meget hurtig ekspedition ved aflevering af bil, en perfekt indtjekning og en lille sandwich i lufthavnen og vi var klar til ombordstigning. Ca. 3 timer senere landede vi i København fulde af oplevelser efter et tætpakket program. De mange dejlige oplevelser gjorde, at vi næsten glemte, at turen var baseret på, at vi skulle se Nordlys. Det gjorde vi ikke til trods for at receptionisten holdt øje, og ville vække os midt om natten, hvis det kom. Det må blive en anden gang.

Stor tak til Merete fra Profilrejser, som havde skruet turen fantastisk godt sammen.

Referat: Jørn