

Weekendturen 2010 Læsø

Turen startede den 21. maj hvor Anne og Jørn hentede Janne og Ole i Stenløse, hvorefter kursen blev sat mod

Karlsunde rasteplads hvor Marianne og Bent ventede med morgenmad.

Morgenmaden blev indtaget i det dejligste solskin.



Turen fortsatte ud i landet, og da alle gæst lød på Læsø, fortsatte vi ufortrødent til Storebælt, hen over Fyn og videre op gennem Jylland. Janne og Ole tryllede en dejlig frokost frem på rastepladsen ved Randers. Solen skinnede også dejligt ned over os i Randers.

Videre op gennem Jylland gik det i god fart og vi nåede Frederikshavn en god time inden færgen til Læsø sejlede, denne time blev benyttet til at drikke den af Anne og Jørn madbragte kaffe samt nyde lidt sødt. Anne spillede "Hvor skal vi sove i nat" for Bent.

Færgeturen til Læsø var på 1 ½ time og også den foregik i solskin. Østergaard som var vores endelige mål fandt vi forholdsvis nemt – og blev glædeligt overrasket – stedet var helt perfekt.

Bent serverede chili con carne efter kort tid, vi andre flyttede ind og indrettede os.

Lørdag startede vi ved havebordet med en kop kaffe i fuld sol – det tegnede rigtig godt. Janne og Marianne kørte til Vesterø havn for at købe fisk til aftensmaden – to gange. Brunchen blev indtaget mellem turene. Kl. 11 gik turen til Læsø egnsmuseum, museet havde tangtag – og indeholdt mange gamle klenodier. Flagstangen havde vejrhane – dette viste sig at være ganske almindeligt på Læsø. Fra museet tog vi til Saltsyderiet – og det var rigtigt spændende. Det var også muligt at købe salt og udkigstårnet blev også besøgt af alle. Planen om at gå ud over de søndre rønner blev opgivet da der stod vand som vi ikke helt kunne overskue at forcerer. Tilbage i Saltsyderiet købte vi kaffe og saft med eller uden pandekager med solbærsyltetøj.

Vi fortsatte turen til Læsø Klitplantage hvor vi gik tur gennem plantagen ned til stranden. Der så vi blandt andet en stor sæl. Tilbage på Østergaard blev det slappet af – nogle inde i stuen andre på bænken på gårdpladsen.



Aftensmaden bestod af rugbrød med fisk, (rødspættefilet, havkatfilet og kulmulefilet). Alle tre typer smagte dejligt og der var rigeligt, så alle blev mætte.

Generalforsamlingen blev afholdt (særskilt referat).

Søndag morgen var det igen muligt at nyde en kop kaffe på terrassen i solen, inden der blev spist morgenmad. Efter morgenmaden kørte vi til Danzigman – klitter, hvor det blæste godt . I klitterne groede de sødste violer i sandet mellem marehalmen. Efter vi havde nydt udsigten ud over vandet kørte vi til Østerby havn og gik tur. Da det var søndag var ingen butikker åbne – byen var derfor meget stille.



Herfra gik turen til Vesterø havn , (hvor vi så Søfartsmuseet) og til Havets dag. Der var Folkedansere , og vi nød en øl med røget fjæsing. Boderne blev gennemgået, et bord med forskellig fisk var genstand for en del opmærksomhed.

Tilbage til Bent Rulles fiskebod, hvor vi hentede nogle rigtig gode fiskefrikadeller med rugbrød. Dette var frokosten.

Tilbage til Østergaard, blev det slappet af – og lavet aftensmad. Mørbradgryden blev spist tidligt da der var afgang 18.30 mod Vesterø havn hvor vi skulle på sælsafari kl 19. Vi blev vel modtaget ombord på Seadog og sejlturen gik mod Borfeld og sælerne. Der var dog ingen sæler ved Borfeld, bortset fra en enkelt som svømmede rundt og en gang imellem stak hovedet oven vande. Dette kendt vores skipper dog en løsning på. Han sejlede os op nord for Nordre Rønner, hvor der var masser af sæler – så det blev alligevel en sælsafari hvor vi så sæler. Hjæmover blev vejret lidt hårdt så det blev lidt af en udfordring, at nyde sejlturen (mere for nogle end for andre).

Efter en dejlig oplevelse blev det sengetid.

Mandag morgen stod den på en kop kaffe og pakning inden vi skulle kører til færgen med afgang kl. 9.40. Morgenmaden blev indtaget under overfarten til Frederikshavn. Efter 1 ½ time var vi atter i Frederikshavn og turen gik hurtigt ned gennem Jylland, med en del kraftige regnbyger. Enkelte stop med tid til en kop kaffe blev der også tid til. Ved Sorø blev der pakket lidt om og Anne og Jørn fortsatte alene til Helle efter Nala, Janne og Ole blev sat af i Stenløse – Marianne og Bent landede i Farum trætte og mætte af indtryk og takker for hyggeligt selskab på endnu en ø-tur.