

# Referat fra Langelands-turen

den 4. – 5. juli 2014



En ikke helt traditionel Ø-Tour, da denne tur var arrangeret for Gourmet-gruppen, dvs. Ø-Toursholdet + Mogens og Gitte. Gitte havde stået for det praktiske mht. bestilling af ophold m.m. Et fantastisk tilbud via Spotdeal for en overnatning på Bagenkop Kro inkl. kaffe med kage, stor fiskebuffet med vin og morgenmad. Det kan absolut godt anbefales.

Marianne og Janne havde så planlagt, hvad vi skulle se på deres barndoms-ø.

Vi mødtes kl. 15.00 på Bagenkop Kro, hvor vi indlogerede os. Værelserne var meget små, men rigtig hyggelige og der var præcis, hvad der skulle være, ligesom kroen fremstod fint nyrenoveret.

Efter kaffen gik vi alle en tur ned til den hyggelige lystbådehavn med det gamle færgeleje, hvor færgen til Kiel havde sejlet fra. Derefter gik vi op til Bagenkop Kirke, og så hjem på kroen for at hvile os lidt, inden vi skulle spise. Efter middagen og efterfølgende kaffe på terrassen, gik vi hver til sit, og nogle benyttede så lejligheden til at se VM-kvartfinalen mellem Brasilien og Colombia. (Vi kunne ikke se kampen sammen, da værelserne simpelthen var for små).

Dag to, efter et solidt morgenmåltid, var vi klar til at udforske Langeland. Janne førte an efter rådslagning med Marianne. Vi kørte først sydpå mod Gulstav, og var så heldige at opleve ca. to tredjedele af Langelands vilde heste (sådan cirka 44 ud af 67). En fantastisk og ubeskrivelig oplevelse. Da vi en times tid senere kørte tilbage fra stranden ved Gulstav, var der ikke én eneste vild hest.



Vi fik set en gravhøj med en velbevaret Jættestue og det første ud af i alt 12 kunsttårne, som var små transformatorårne, som rummede hver sit kunststykke. Læs mere om kunsttårnene her:

[http://oetours.dk/diverse\\_links/kunsttaarne.pdf](http://oetours.dk/diverse_links/kunsttaarne.pdf)



Herefter gik turen til den lille Ristinge havn, hvor man rundt omkring kunne finde en hel masse små skilte med sjove anekdoter som f.eks. "Der må ikke gås på vandet".

Vi fik set Mariannes barndomshjem "Gammel Korsgård", Stoense Udflyttere og Jannes barndomshjem "Gruelund", Lohals. Så meget som vi nu kunne komme til at se uden at genere nuværende beboere. Vi så Stoense kirkegård, kirken var desværre aflåst. Til gengæld fik vi senere set Tranekær Kirke.

Mogens gav is på havnen i Lohals, det var lige, hvad vi trængte til. Vi spiste en lækker frokost ved Tranekær Slot, og sluttede af inde i Rudkøbing, hvor vi travede ned ad de gamle brostensbelagte gader. Efter en kop kaffe på gågaden, gik vi tilbage til bilerne gennem Ørstedsparken, opkaldt efter Anders Sandøe Ørsted, som var bror til Hans Christian Ørsted. Her tog vi afsked med hinanden. Vi havde lagt endnu et begivenhedsrigt døgn bag os.

Referat: Anne