

Referat af Ø-Tour den 9. og 10. maj 2016

Vi mødtes kl. 09.00 ved stambordet på Karlsrunderasteplass. Solen stor højt og ikke en sky på himlen.

Der var flere gode bud på turens destination, men ingen havde det helt rigtige. Turen var planlagt til at omfatte Masnedø, en del af Lolland og Askø/Lilleø. Det skulle senere vise sig, at det blev med enkelte ændringer :-)

Vi ankom til Masnedø og kørte forbi de store drivhuse der udelukkende drives af overskudsvarme fra et varmekværk. Gjorde holdt ved det gamle fort, hvor der var en fantastisk udsigt over Storstrømmen og den gamle bro som stadig knejser.



Efter Masnedø gik turen via Storstrømsbroen og Guldborgsundbroen videre til Maribo hvor vi parkerede på torvet. Vi gik en tur i gågaden, hvor sulten meldte sig. Frokosten, som var fantastisk, blev indtaget på Cafe Victoria. Efter frokosten traskede vi lidt rundt i byen og frekventerede Turistkontoret, statuen af Kaj Munk og endnu en statue på torvet. Tiden skulle gå så vi først ankom til Domkirken kl. 14.00

Ved indgangen til Domkirken mødte vi kirketjeneren, som fortalte, at ifølge et nyt cirkulære, måtte man af sikkerhedsmæssige årsager kun gå to og to i kirken. Der udspandt sig en lidt iltet dialog mellem kirketjeneren og Jørn, inden vi måtte give os til kende og fortælle at indgangsbønnen var aftalt. Kirketjener Niels er gammel soldaterkammerat til Jørn. Flere var lidt forundret over den hårde tone i dialogen.

Niels fortalte indledningsvis om Domkirkens historie, de tilhørende Nonne - og Munkeklostre. Domkirken, som startede som birgittinsk klosterkirke blev befalet bygget af Dronning Margrethe den første. Byggeriet skete dog først efter Margrethes død.

Kirkerummet er karakteriseret ved at være utrolig lys og forholdsvis enkelt. Der er ingen mosaikker i Domkirken. Efter turen op gennem kirken og den fantastiske flotte prædikestol så vi alteret, som også var rigtig flot. Efterfølgende gik vi bag alteret og ind i Landemodestolen eller Sacrestiet.

Her fortalte Niels om Birgitta alteret og Augustinalteret som var placeret her. Vi fik også lov til at se Domkirken kalke som var låst inde i pengeskab. Også diverse Messehagler og kjortler blev der åbnet for.



Ude i kirkerummet så vi Leonora Christina's gravsten over gravkammeret, inden vi så og fik historien om Domkirkens to orgler.

Efter rundturen inde i Domkirken, gik vi i vejret og op på loftet, hvor vi så hvælvingerne oppefra. Nogle fantastiske bygningsværker og Domkirken virkede utrolig høj, når man stod deroppe.

En ualmindelig spændende oplevelse, godt og entusiastisk fortalt af Niels.

Udenfor kirken mødte Niels en af præsterne som i øjeblikket leder opbygningen af et "Pilgrimshus". Huset er en brik i en større rute rundt i Europa for pilgrimme. Præsten fortalte beredvilligt om det nye hus, hvor håndværkerne havde travlt inden åbningen sidst på måneden.



Eftermiddagskaffen og den smeltede chokolade blev indtaget sammen med Niels og den skønne udsigt over Sønderø. Så startede kvalerne: Jørn havde haft køletasken siddende til strøm under hele opholdet i Maribo, og det syntes batteriet ikke var en særlig god idé. Jørn blev og ventede på vejhjælp, mens resten af selskabet kørte til Skelstrupgaard. Her viste det sig at vi ikke var helt så ventet, som vi troede, men fik uden problemer lejlighed 9. Lækker lejlighed med god plads.

Generalforsamlingen blev holdt udendørs på terrassen og ledsaget af lidt køligt til halsen. Generalforsamlingen er beskrevet i særskilt referat.

Aftensmaden blev indtaget og ledsaget af lidt lækker vin. Som det er blevet tradition, kunne vi heller ikke denne gang gøre rent bord med rødvinen!

Næste dag var der morgenmad og udtjekning, inden vi skulle nå færgen i Bandholm kl. 10.25. Stille og roligt begav vi os til færgelejet, som så skulle vise sig at være tomt. En lille håndskrevet seddel på huset fortalte at der var ændrede sejlplaner og næste færgeafgang var kl. 13.00. Efter en lille rådslagning besluttede vi os til at køre tilbage til Maribo for at se Frilandsmuseet. En ganske fin rundtur i mellem det gamle ragelse. Frokost i det grønne og endnu en rådslagning. Her besluttede vi at køre til Bogø for at indtage eftermiddagskaffen. Havnen i strålende solskin og med Ida tøffende frem og tilbage til Stubbekøbing. Ida har erstattet Grønært som vi så på Bogøturen. Ole fik sat sit kryds ved Bogø. Turen sluttede med at køre gennem byen til Kirken og se den. Ingen kunne rigtigt huske at vi havde set den før, førend vi var inde i den.

Tak for en dejlig tur der blev lidt anderledes end planlagt.

Askø/Lilleø er efter tre forsøg stadig i spil til kommende ø-ture :-)

Refereret af Anne og Jørn

