

## Referat

Ø-tur til Lyø og Avernakø

10-12. september 2018

Vi mødtes på foreningens parkeringsplads ved Føtex i Ballerup. De mere eller mindre gode gæst på, hvor turen skulle gå hen, blev indsamlet og vi kørte derefter til Fåborg havn. Ole ramte næsten plet.



Sejlturen til Lyø tog ca. 30 minutter og vi kørte direkte til Revet, hvor vi indtog vores medbragte frokost. Blæsende og solrigt i den dejlige natur.

Efter frokost og kaffe kørte vi til Lyø ferielejligheder, hvor Mette ventede med nøgler til vores to lejligheder.

Efter indlogering slentrede vi en tur rundt i byen med kirken, den runde kirkegård, de fem gadekær, lokalavisen og købmanden. Det er, hvad byen består af, sammen med de mange flotte bindingsværkshuse.

Dagen afsluttedes med medbragt aftensmad og rødvin (svinekæber med kartoffelmos).

Tirsdagen var planlagt med traktortur øen rundt. Desværre var vejret ikke med os og turen blev aflyst.

Sidst på eftermiddagen blev Klokkestenen og Vindtelefonen besøgt til fods henholdsvis i bil, stadig i fugtigt vejr.

Dagen afsluttedes med endnu en gang medbragt mad og rødvin (wok med ris).

Efter morgenmad, pakning og rengøring stod onsdagen på tur til Avernakø med færgen.

Efter landgangen kørte vi over dæmningen til den sydlige del af øen, der hedder Korsholm. Øen er lang og smal og husene/gårdene ligger tæt på vejen. Der er ikke et egentligt byområde.



Frokosten blev indtaget på Avernakø landhotel, hvor Gitte sørgede for en dejlig dansk frokost, og en fortælling om øen og dens historie. På landhotellet fandtes geder og et alpaca-par, Prins og Tulle med deres føl der lød navnet Jack, og som fejrede én måneds fødselsdag.

Kirken og kirkegården blev rundet inden turen gik til færgen hvor vi skulle ha' færgen til Fåborg.

Sejlturens halve time blev brugt til at indtage eftermiddagskaffen.

Over Fyn. Storebælt og til Sorø, hvor vi skiltes.

Tak for en dejlig tur trods det udfordrende vejr.

Anne og Jørn