

## Referat fra ø-tour

Turen afgik i flere hold, 1. hold var Anne og Bent som kørte fra Kokkedal allerede kl. 9.00 for at hente nøgle til huset. 2. hold som bestod af Jørn - Janne - Ole og Marianne kørte fra Taastrup kl. 14.45. Via Stenløse mod først Slagelse senere Storebælt og så videre op gennem Jylland mod hvad der til sidst skulle vise sig at være Mors.

Da 2 hold ankom var det spisetid og der kom en gryde chili con carne samt lidt rødvin på bordet. Det var tiltrængt - da det var en lang køretur.

Lørdag var der brunch, inden Mors blev indtaget for alvor. Udflugten begyndte i solskin og blæsevejr mod Hanklit som er en molerformation, og derfra gik turen til Salgerhøj det højeste sted på Mors. Skarregård bød på en travetur, gennem et dejligt landskab med bakker og udsigt til Limfjorden, hvor målet var Molermuseet. Det var et lærerigt besøg. Jørn lærte for eksempel, at hans dialekt - udtryk var kendt af museet, og det samme som vi andre kaldte forstenet søpindsvin, vi andre lærte bare.

Fra Molermuseet gik turen til Nykøbing for at fylde brændstof på bilen/bilerne. Der skulle også tankes lidt ekstra rødvin. Vi rundede også Aksel Sandemoses barndomshjem hvor vi fik genopfrisket janteloven.

Tilbage på nordmors besteg vi Feggeklit og besøgte kong Fegges grav. Kaffetørsten bragte os til Feggesund Færgetro, vi blev budt velkommen og fik et bord med udsigt til Limfjorden. Vi blev enige om at bestille æblekage til kaffen, småkagerne fulgte bare med, sjældent har kaffe og kage smagt så godt.

Vel hjemme i sommerhuset, gik nogen i gang med at få lidt mad og rødvin på bordet og andre fik en lille lur. I forlængelse af middagen blev der afholdt generalforsamling (referat udsendes særskilt).

Søndag morgen var vi tidligt i gang, morgenmaden skulle indtages og der også skulle gøres rent. Sidst på formiddagen var vi igen på vejen, denne gang mod Nykøbing hvor nøglen skulle afleveres. Vi besøgte Højriis Slot. Vi undlod dog at gå ind, da tiden var knap og Jesperhus Blomsterpark trak. Den tror jeg alle glædede sig til.

Jesperhus Blomsterpark var meget flot, husløg kan bruges på mange måder, både til at bygge huse og senge og krokodiller af. Der var også fugle og aber i parken.

Vi kørte derefter mod Sjælland, mætte af indtryk.