

Referat fra turen til Nekselø den 22. juni 2013

Den 21. juni mødtes vi alle seks i Ole og Jannes sommerhus i Veddinge Bakker. Et dejligt sommerhus med den skønneste beliggenhed. Det var en herlig sommeraften, og vi nød et glas vin på terrassen under den ekstraordinære generalforsamling. Bagefter nød vi Oles lækre tilberedte mad. Vi skulle ikke for sent i seng, da vi var trætte og havde en spændende dag foran os, hvor vi skulle besøge Nekselø.

Næste morgen, efter at vi havde spist vores morgenmad, kørte vi til Havnsø, hvor færgen til Nekselø snart ville lægge til. Overfartstiden var bare 20 minutter. Vi blev



ikke billetteret, så vi sparede de 80 kr. pr. næste tur/retur. Mon ikke det var "Jens" vi kunne takke for det, for alle de mange mennesker der skulle til Nekselø sammen med os, skulle tilsyneladende til Jens' fødselsdag.

Da vi lagde til i den lille havn gik vi til højre – og alle de andre gik hen til Jens. Vi fulgte vandrestien hele øen rundt, d.v.s. da vi havde set kirken (udefra), delte vi os i to grupper og Bent og jeg gik tilbage til havnen via den sikre "vej" og de andre tog turen gennem skoven og gik på stenene langs med stranden. Da vi gik på stien ved skrænterne mod vest, begyndte det at regne og blæsten tog til. Heldigvis holdt det hurtigt op igen, og da vi igen var i læ væk fra de høje skrænter tørrede tøjet igen.

Bent og jeg slog os ned ved havnen, og da de andre dukkede op, spiste vi vores medbragte madpakker.

Derefter sejlede færgen os atter tilbage til Havnsø inde på fastlandet.

Nekselø er en lille fredet ø på 2,2 km², som ligger i Sejerøbugten. Jeg vil vove den påstand, at det er en af de smukkeste øer, som vi har været på. Med masser af smukke udsigtspunkter øen rundt. Det var en rigtig dejlig tur, vi havde der.

Efter eftermiddagskaffen hjemme hos Janne og Ole, i Veddinge Bakker, vendte vi andre næsen hjemad, og Bent og Marianne blev sat af i Farum.

Hvor mon vi skal hen næste gang?

Referat: Anne

