

Weekendtur maj 2009 til Rømø, Fanø og Mandø.

Arrangører: Ole og Janne

Fredag starter Bent og Marianne kl 7 fra Farum, og kører til familie fest i Nordjylland. De fik først destinationen oplyst kl. 17, hvor de ønsker at vide hvor det skal tilbringe de næste dage.

Janne og Ole bliver samlet op i Stenløse kl. 9 af Anne og Jørn, bilen bliver hurtigt pakket, trods at der var købt rigeligt ind til 6 personer de følgende dage.

Første stop efter Storebæltsbroen, videre over Fyn, over lillebæltsbroen mod Esbjerg.

Frokosten blev spist på en rasteplads i blæsende solskin.

Første stop, i bogstavligste forstand, Rømø strand, blæsten medførte sandstorm. Vi har ladet os fortælle, at om sommeren kører fast en traktor, der hjælper biler fri, hvis de er kørt fast i sandet. Her var ingen traktor, men gode kvindelige armkræfter.



Vi så også den istandsatte kommandørgård fra 1748. Dens smukke udsmykninger fra tiden med hvalfangster, og påmønstring af koffardifarten (søhandel) vidner om det rige inventar, som blev bragt til øen i de år.



Vi blev installeret i vores lejede lejlighed, som for at få det hele med, var bestilt med udsigt til vadehavet. Senere kunne vi modtage Marianne og Bent med lidt natmad.



Natten til lørdag stormede, regnede og blæste det, og vi fik det sidste regn, på vej til Fanøfærgen som sejler fra Esbjerg havn. På Fanø var første stop fiskebutikken, og så blev aftensmaden lagt på køl, medens vi så Fanø. Efter gåtur i Nordby, så vi fuglekøjerne i Sønderho. Så en bid brød, med udsigt til Fanø klitplantage. Derefter til Sønderho, med de smukke gamle huse. Her var vejret så smukt, at vi kunne sidde i sol og nyde en is.

Derefter gik det hjemad, og hver gang vi kører over Rømødæmningen, ser vi de forskellige vandstande, og det utrolige smukke landskab med får og alle de forskellige fugle som lever der. Vi afprøvede igen Rømøstranden, inden vi drak kaffe i en smuk varm eftermiddagssol. Lørdag aften, generalforsamling i god ro og orden, og derefter spiste vi fisken fra Fanø.





Søndag morgen gik turen til Vadehavscentret, Vester Vedsted hvorfra Vadehavsbussen kører til Mandø. Vi fik den smukke natur at se, på første række, og med gratis guide, på vejen over til øen. Ligeledes kom en flok ryttere forbi os ude i vadehavet, smukt syn, Mandø er en lille perle med bare 36 beboere, vi så kirken, møllen, og vi gik lidt rundt, inden traktoren kørte retur. Denne gang sad vi inde, for nu kom den regn dmi havde truet med. Anne og Jørn kørte hjemad, vi andre så kommandørgården igen, og trods regnen som afslutning finder vi turen smuk. Vi vil gerne opleve det hele igen, ligesom vi ikke fik set nok af lyset, fuglene og naturen.

