

Samsø 17.- 19. august 2015

Mandag:

Turen startede mandag den 17. august om morgenen, Anne og Jørn hentede Janne og Ole i Stenløse, derfra til Roskilde hvor Bent og Marianne ventede. Vejret tillod ikke et kort afbræk, så vi blev i de respektive biler, og kørte mod færgen, i Kalundborg. Turens mål var Samsø.

På færgen blev der så tid til morgenmad, og der blev smurt madpakker til frokosten senere på dagen.

Vel ankommet til Samsø gik turen til Vesborg fyr, hvor vi nød den begrænsede, men dog flotte udsigt. Krudthuset fik vi også set.



Så kom vi frem til Brundby stubmølle, hvor vi også spiste frokost. Vi var heldige, for egentligt var møllen lukket ned for denne sæson, men en frivillig fra møllelauget kom lige forbi og gav en rundvisning og en grundig forklaring, både på hvordan møllen virker og om livet på øen.

Så var der endnu en mølle på programmet, nemlig Kolby mølle, som er en hollænder mølle. Også ved denne mølle fik vi en rundvisning, af en person som brændte for sin mølle.

Sidst på eftermiddag kørte vi så mod Ballen igen for at hente nøgler til vores feriebolig. Til aften fik vi Bents chili con carne, og lidt rødvin.

Tirsdag:

Tirsdag efter morgenmaden, startede vi på en oplevelsesdag. Vi begyndte i Fredensdal – det vil sige efter flere forgæves forsøg på at finde det. Vel fremme oplevede vi et lille landbrug, med køer grise hest høns og en ged. Det stod som det blev forladt af den ejer som testamenterede det til museums gården i Transebjerg.

Næste punkt var Issehoved, hvor de fleste gik en tur i de naturskønne bakker. Efter traveturen en velfortjent og selvsmurt madpakke med udsigt til både hav og bakker.

Fra flot natur til en meget velbevaret Nordby, med velbevarede huse og et flot gadekær. Der fandt vi også Nordby gl. bibliotek.





Som sidste punkt havde vi Langemark smedje. Den blev vi hurtigt færdig da det regnede voldsomt. Kaffen trak måske også, så turen gik tilbage til Ballen.

Efter kaffen var vejret igen stillet om til sol, og Janne og undertegnede trak i hver sin rygsæk og travede ind til Ballen for at handle ind til næste dags frokost.

Aftensmaden blev indtaget i restauranten i Ferie og campingcentret i Kolby vi blev mødt af et veldækket bord til dagens ret som var kyllingelår og løse ris med gulerodssalat. Den bedste underholdning, i form af en flok børn med lærere fra Dronninglund som var på lejrskole.

Onsdag:

Sidste dag startede med et besøg på Falkecentret hvor vi så en fantastisk opvisning med deres forskellige falk, ørne og ugler.

Sidste punkt på programmet var museumsgården i Tranebjerg hvor vi dels så gården og dels en film. Vi indtog frokosten i gården.

Anne foreslog derefter at vi kørte ud og så Besser rev, det gav en fin gåtur på revet og eftermiddagskaffen blev drukket med udsigt til både rev og hav.

Ballen by blev travet igennem inden vi skulle ombord på færgen mod Kalundborg.

Bent og Marianne takker for hyggeligt selskab.

Ref: Marianne