

Referat fra den ekstra Ø-tour til Staunings Ø den 16. juli 2016.

Vi mødtes på P-pladsen ved Jersie Strandpark kl. 11.00 og gik mod broen/dæmningen der fører ud til Staunings Ø. Fra broen kan man se store sivskove med gåse- og andefugle - et ualmindelig flot syn.

Vi gik en runde på den sydlige del af halvøen, og så en del af det store dyre- og planteliv der er.

Hele den marine del af habitatområdet, lagunen, revlerne og det meste af strandengene er udlagt som et vildtreservat med forbud mod jagt. I perioder i løbet af året er der også adgangsforbud på øernes spidser.

Rundturen varede en lille time i dejligt tørvejr, inden vi igen var på P-pladsen. Og så kom regnbygerne.

Frokosten blev indtaget på Kabysen i Ishøj havn. Et hyggeligt og intimt sted med god frokost (øl og snaps) til en billig penge.



Turen afsluttedes med medbragt kaffe på bænke med udsigt over havneområdet.

At kalde det for en ø er måske lidt overdrevet, da det faktisk kun er en halvø. Da området blev døbt i 1941 af daværende statsminister Stauning var det en ø. Da Stauning skulle åbne broen til øen spurgte Cavling, hvad navnet på øen var. Det vidste man ikke, og derfor besluttede man, at den skulle hedde Staunings Ø.

Staunings Ø var nr. 49 i rækken, og det betyder at jubilæumsturen til Grønland bliver nr. 50.

Tak for en hyggelig dag.

Anne og Jørn