

Referat fra turen til Thurø, Drejø og Skarø den 13.-15. september 2013



Da Bent desværre måtte melde fra på denne vores Ø-Tour nr. 27, udnyttede vi lejligheden til at køre sammen i én bil. Så kl. 16.30 kørte vi alle fra Stenløse mod et endnu ukendt bestemmelsessted. Og der var fint plads til al vores bagage. Vi skulle ikke have sengetøj og håndklæder med, og nu viste det sig også, at provianteringen var sparsom - mistænkeligt, hvor mon vi skulle bo og hvor henne? Hotel eller vandrehjem måske? Det viste sig at

Janne og Ole havde bestilt et ophold på det skønneste bed & breakfast man kunne tænke sig: Grastehus på Thurø. Det kan i hvert fald godt anbefales. Det ligger pragtfuldt, og vi nåede da også lige frem til den smukkeste solnedgang, som man kunne forestille sig. Maden havde Janne og Ole lavet hjemmefra, så der blev disket op med den lækreste gullasch og kartoffelmos. Og et enkelt glas rødvin...



Vi skulle ikke alt for sent i seng, for allerede lidt over otte næste morgen, skulle vi sejle fra Svendborg mod Drejø. Ved købmanden/kroen lejede vi cykler, og så gik turen rundt i den skønne natur på Drejø. Solen skinnede og vi nød det i den grad. Den bedste måde at udforske et øsamfund på er på cykel, selvfølgelig er bilen bedst på de større øer, og

de helt små øer, som f.eks. Skarø vi skulle besøge senere på dagen, er "gåben" absolut at foretrække. Vi havde bestilt nogle boller på kroen til vores frokost, som vi hentede senere, og så cyklede vi ud til Gammel Havn for anden gang, - denne gang for at spise. Vi faldt pladask for stedet, da vi så det første gang. Efter frokost cyklede vi tilbage for at aflevere cyklerne, og her hilste vi på Johannes, som ifølge Preben (en tidligere arbejdskollega) var en driftig mand på Drejø. Det var også her vi så en krydsning mellem en jordbærplante og en hindbærbusk. Et par af os smagte på dem, og det forlød, at de ikke smagte af ret meget. Så begav vi os af sted ned mod den lille havn, for kl. 13.25 sejlede færgen mod Skarø.



På Skarø gik vi først gennem den lille by, så videre ad stierne langs med revet ud til kysten. Her fortsatte vi videre med markerne på den ene side og strandbredden på den anden. Vi drak eftermiddagskaffe på stenene i strandkanten nedenfor bakken med det lille kapel. Da vi går mod kapellet, kan vi mærke et vejrskifte er på vej, det bliver køligt og trækker op til regn, så vi vælger at gå fra kapellet og direkte tilbage til byen, hvor vi lige når at smage en Skarø-is, inden vi må vende næsen tilbage mod havnen.



Afgang 16.35 og en lille time senere ankom vi til Svendborg. I stedet for at spise inde i Svendborg, valgte vi at tage mad med hjem fra kineserrestauranten. Så kunne alle nyde et velfortjent glas rødvin. Det havde været en lang og begivenhedsrig dag, og vi var alle godt brugte.

Søndag kunne vi sove lidt længere. Jørn og Ole kørte til bageren efter morgenbrød, og det lykkedes for dem, at køre en fasan ned på hjemvejen. De mødte en sød dame, hvis mand godt kunne bruge fasanen til at lokke ræven til. Det viste sig senere, at hendes mand var Jørgen Bang, som vi havde en aftale med om, at fortælle os lidt historie fra det gamle Thurø. Hans viste os rundt i lokalområdet, og langs strandkanten (en voldsomt strabadserende tur, som ingen af os lige havde regnet med), og fortalte os små anekdoter, som knyttede sig til de forskellige steder, vi kom forbi.

Han udleverede historien om "Øen" til os. Den kan læses her:

http://oetours.dk/diverse_links/oen.pdf

Jeg fandt dette på nettet, som knytter sig til den samme historie:

http://oetours.dk/diverse_links/Per_Gut.pdf

Efter endt rundvisning og foredrag, takkede vi pænt af, og sagde farvel til vores værter. Nu skulle vi over på den anden side af Thurø, for at se bådsværftet og Kirken. Og ikke mindst få et glimt af Per Gut's gamle hus. Vi skulle have været ude at gå på Revet, men dette valgte vi fra, da vi ligesom ikke orkede at gå mere. Inden vi satte kursen mod Sjælland, var vi inde og hilse på Jannes niece og hendes mand, som bor på Thurø. Tak for en pragtfuld tur. Ærgerligt at Bent ikke kunne være med.



Referat: Anne