

## Referat fra turen til Æbelø den 21. juli 2013



Vi mødtes på rastepladsen i Ringsted kl. 06.45, og efter en kop kaffe gik turen mod Bogense. Vi havde en lang og varm dag foran os, men endnu på dette tidlige tidspunkt var det stadig lidt køligt.

Vi skulle helst påbegynde turen mod Æbelø inden kl. 9.00 fra Lindø Hoved af hensyn til tidevandet. Vi skulle nemlig gå 4 km ud til Æbelø, hvoraf de første 1½ km skulle foregå i vandet. Så gik det over Æbeløholm og derefter på Brådet, som ved lavvande forbinder Æbeløholm med Æbelø. Denne sidste del af turen viste sig faktisk, at være den mest besværlige - i hvert fald på overturen.

På hjemturen skulle det vise sig at gå lidt nemmere, da sandet var blevet mere fast, efter at vandet havde skyllet ind over.

Turen i vand var lidt frygtet, da vi tidligere havde hørt om nogle, som måtte vende om og gå tilbage, da vandet simpelthen var for koldt at gå i, og det var endda i juli måned. Men vi var bare heldige med vejret og med vandtemperaturen.



Vi fik gået en pæn tur rundt på øen, ikke alle 7 km, da vi valgte den nordvestlige del med fyret fra. Vi skulle jo også spare lidt på energien, så vi var sikre på at have kræfter nok til hjemturen også.

Her kan du læse lidt om Æbeløs interessante historie, dyreliv, fauna m.m.:

[http://www.nordfynsturist.dk/files/pdf/pdf/ebeloe\\_dk.pdf](http://www.nordfynsturist.dk/files/pdf/pdf/ebeloe_dk.pdf)

Vi spiste vores medbragte madpakker i bagende solskin ved udsigtpunktet ud mod Østerhoved Spids. Det var bare så smukt. Eftermiddagskaffen drak vi ved bålpladsen lige inden Brådet, så kunne vi lade batterierne op, inden vi påbegyndte hjemturen. Vi kunne konstatere, at vi var så absolut ikke de eneste, der var kommet på ideen om at besøge Æbelø denne dag, der var en sand folkevandring i begge retninger, og forståeligt nok for det var virkeligt en super oplevelse, var vi alle enige om.

Da vi var kommet tilbage til P-pladsen på "fastlandet" på Fyn, blev der skiftet fodtøj og turen fortsatte straks til Farum, hvor vi fejrede Bents kommende fødselsdag, og det kunne jo ikke gøres på bedre vis end med Bents hjemmelavede Chili con carne.

Næste gang er det Hven, der kalder...

Referat: Anne