

## Referat fra turen til Agersø den 13. september 2008

Turen startede fra p-pladsen ved Lautrup-centeret i Ballerup kl. 08.45, hvor Ole og Janne ventede, efter at Bent og Marianne var blevet afhentet i Farum. Det var heldigvis fint vejr, hvilket vi jo også havde bestilt.

Første stop var en rasteplads ved Sorø, hvor rundstykker og morgenkaffe blev indtaget. Det var lidt køligt endnu, men vi havde sørget for, at være varmt klædt på. Ingen ud over Jørn og jeg vidste endnu, hvor vi skulle hen. Bent havde et frisk gæt på Omø og Ole mente vi skulle på den anden side af Storebælt.

Da vi ankom til færgeløbet i Stignæs var der kun Omø og Agersø tilbage som mulige besøgsmaal, og da vi kørte ind i køen til Agersøfærgen, stod det klart for enhver, hvor turen i dag gik hen.



Ole, Marianne og jeg nød turen og den flotte udsigt fra færgen, mens Jørn, Bent og Janne måtte sidde i bilen på overfarten, da de ikke kunne komme ud.

Vel ankommet til Agersø, satte vi direkte kurs mod den gamle mølle fra 1892, som havde været i brug indtil 1959. Vi havde bestilt en rundvisning, hvilket blev klaret meget flot af en lokal ældre dame. Hun gav sig også tid til, at fortælle lidt historie om Agersø, hvilket hun gjorde på en rigtig sød måde og bestemt ikke uden humor. Synd at møllens vinger var faldet ned i stormvejr, og der forestod en større reparation, som ville koste ca. 400.000 kr.

Efter det spændende besøg i møllen, fortsatte vi sydpå. Vi skulle dog først forbi købmandshandelen for at købe batterier til vores kamera, desværre var den lukket (pga. konkurs). Vi parkerede bilerne og spadserede turen ud til Helleholm fyr og bautastenen. En frisk tur der gav vindblæst hår, røde kinder og skærpede appetitten. Vi nød den uspolerede natur, og den dejlige udsigt til bl.a. Omø. Diskussionen gik lystigt om, hvorvidt vi også kunne se Langeland herfra, men vi kunne efterfølgende se i kortet i bilen, at det var Fyn, som vi kunne se over til.



Herefter kørte vi til kroen, hvor vi parkerede bilerne. Vi bestilte maden til kl. 14, og gik turen gennem byen, forbi hjertestarteren og gadekæret og hen til kirken, som lå flot med udsigt ned til havnen. Kirken var lille og ret speciel, f.eks. var væggen bag altertavlen prydet af blå druer, og bar en hyldest til vinen!

Nu var sulten godt nok ved at melde sig, og vi vendte næsen tilbage mod kroen. Her nød vi en dejlig veltillavet platte, herlig lokal øl samt hinandens selskab, hvilket vi er ret gode til. Kroen udlåner gratis reklamecykler, mod at man spytter lidt i kassen til vedligeholdelse af cyklerne, som om vinteren





bliver sendt en tur til København, for at blive sat i stand. Det er en kanon mulighed, som Jørn og jeg da også benyttede os af, da vi var på Agersø, for at planlægge turen. Den gang efterlod vi bilen i Stignæs, og havde planlagt at leje cykler i havnekiosken, som heldigvis var lukket da vi ankom! Vi endte så op med at låne kroens cykler i stedet for. Vi fandt da dengang hurtigt ud af, at vi ikke ville kunne nå, at se alt det vi gerne ville, uden at blive fuldstændigt smadrede. Derfor valgte vi, at tage bilerne med over denne gang. Det skulle vise sig at være et klogt valg.

Vi var godt mætte, da vi satte os ind i bilerne og kørte nordpå. Vi gik det sidste stykke ud mod Egholm, indtil vi ikke kunne komme længere. Alternativt kunne vi have gået langs med stranden hele vejen rundt om Egholm, hvilket sandsynligvis havde været en pragtfuld tur, men vi valgte det fra, da vi skulle have brugt 1½ time på det, og vi kunne jo desværre ikke hverken nå eller overkomme mere på denne tur. I stedet gik vi tilbage til bilerne og drak vores eftermiddagskaffe sammen med lidt til den søde tand. Et pragtfuldt skue ud over landskabet og herfra kunne vi bl.a. lige ane nordspidsen af Langeland.

Tiden nærmede sig, og vi blev nødt til at vende næsen hjemad, vi skulle nemlig nå færgen kl. 16.30 med kurs mod Stignæs. Denne gang fik vi alle seks mulighed for, at nyde den dejlige udsigt fra soldækket på færgen. Vi aftalte, at vi skulle gøre holdt på rastepladsen i Sorø, hvor vi udvekslede passagerer, og fortsatte i to biler hver sin vej hjemad.

Tusind tak skal I alle sammen have for (endnu) en rigtig dejlig dag.

Jørn og Anne

P.S.

Vi blev enige om på turen, at vi fremover skal have en fuglebog (tager vi med), en blomsterbog (tager vi med) samt en svampebog (tager Janne med) med, som kan ligge i bilen. De to førstnævnte kunne vi godt have brugt på denne tur.