

## Referat fra Anholt turen 1/6 – 4/6 – 2015.

### Mandag den 1. juni

Vi var alle meget tidligt oppe, for at nå færgen fra Odden Havn kl 8,15.

Undervejs til Århus blev der serveret morgenmad og mulighed for at smøre en madpakke til den næste sejltur fra Grenaa til Anholt.

Godt mætte nåede vi Århus kl. ca. 9,45 og satte kursen mod Grenaa, hvor vi ankom kl ca. 11. her var vi så heldige at møde en sommerhusejer fra Anholt, der kunne fortælle lidt om øens mange tilbud og seværdigheder. Kl. 12 lagde vi fra havn i Grenaa og forude ventede knapt 3 timers sejltur, der vippede lidt for meget efter Jørns smag, men vi nåede alle velbeholdent til Anholt, og solen skinnede dejligt. Vi gik op til Anholt by, hvor vi skulle bo på Anholts B&B.



Peter viste os til rette i et spændende hus med 3 soveværelser, en spændende bogsamling, have og terrasse. Efter fordeling af værelser, en kop kaffe og lidt afslapning, og lidt snak om de næste dages muligheder, gik vi på kroen, og dagens ret: Hakkebøf med et hele, var et dejligt måltid.

For første gang i ø-tours historie var alle i seng til kl 22.

### Tirsdag 2. juni 2015

Alle var igen tidligt oppe og klar til morgenmad 80 meter henne af vejen, og hvilken morgenmad. Der var alt, hvad vi kunne ønske os, en dejlig start på dagen.

Nå ja, så var der jo lige vejret, det regnede! Regntøj på og første stop var Anholt Kirke opført 1818 med bl.a. 2 kirkeskibe. Briggen "De Trende Venner" og motorskonnerten M/S "Anø", i koret hænger 2 ældre klokker fra henholdsvis 1806 og 1848.

Den ny kirkegård øst for byen blev taget i brug 1905.

Derefter gik turen mod det lokale historiske museum, vi kom desværre ikke ind, der blev ikke svaret på vores opkald, vi gik ind i gården og så nogle billeder og "kikkede" ind af vinduerne.

Efter kort stop ved brugsen, gik turen mod Sønderbjerg i regnvej, da vi nåede toppen (48 m.o.h.),



havde vi nogle fantastiske oplevelser i det barske vejr (blæst og regn). Da vi godt våde nåede tilbage til vores dejlige hus, var Bent i fuld gang med at gøre frokosten klar, og vi var sultne og våde. Om eftermiddagen holdt det tørvejr, så vi tog plastikposer på fødderne, og mærkede ikke de våde sko på turen til Nordbjerg. Vi gik af kærlighedsstien, igen en flot tur, og vi gik videre mod Flakket, et reservatområde og lukket for offentligheden, med rigt fugleliv.

Aftensmaden på kroen var: Hvidvinsdampet kulmule med grøntsager og kartofler, igen tidlig i seng.

### **Onsdag 3. juni 2015.**

Solen skinner og et dejligt morgenbord venter. Turen går til Anholt Fyr og Fyrgården, som var beboet indtil 1965, hvor fyret blev automatiseret. I dag er fyret privat feriebolig. Vi fik snørret skoene og så



afsted til ørkenen, en fantastisk natur med klitlandskaber, hede arealer med blandet sparsom bevoksning, lavhede, forskellige mosser, dværgbuske, hedelyng, klokkeløng, sandskæg og hjelme trives i det forblæste ørkenområde.

At gå i denne natur var fantastisk storslået, og da vi nåede fyret, ventede et flot syn!

På Totten lå mange sæler og nød livet i fred og ro.

Hjemturen, gik vi langs stranden, i alt en tur på godt 5 timer.

Det sidste måltid, nød vi på Anholt Kro, og der blev spist med god appetit.

Torsdag 4. juni 2015, tidligt op, og et sidste dejligt morgenmåltid på Anholt B&B, og så afsted til havnen, hjemturen begyndte.

Og tænk, vi tog rødvin med hjem.

Ref. Ole