

Referat fra Ø-tour den 20. – 22. maj 2019.

Turen startede på Karlslunde rasteplads med en ostemad og kaffetår.

Efter en køretur på ca. 2 timer nåede vi frem til Albuen, ved Nakskov Fjord. Vi parkerede bilerne og gik en tur i det dejlige vejr, solen var kommet frem. Efter gåturen spiste vi frokost, med en dejlig udsigt til havet.

Kl. 15 var vi fremme på Reimersgade i Nakskov, hvor vi havde indlogeret os i en dejlig BB hos Henning og Birthe.

En gåtur i Nakskov nåede vi, inden aftensmaden blev serveret.

Tirsdag den 21. maj mødtes vi med Otto Paludan kl. 10. Otto er ejer af Postbåden Vesta, som har sejlet post til Enehøje – Slotø og Vejlø.



Otto var en fremragende guide og formidabel historie fortæller, samtidig fik vi rigtig mange historier om Ø livet.

Efter 5,5 times stor oplevelse var vi igen i Nakskov havn.

Bøffen på en lokal restaurant, var i særklasse god, helt i top.

Kl. ca. 22,30 gik vi til køjs efter en rigtig god dag.

Onsdag den 22. maj stod vi op til et gedigent regnvejr. Kl. 10 var bilerne pakket, og første stop var Det Gamle Trykkeri. 4 angede frivillige fortalte, viste film om dengang det var et håndværk. Vi så de gamle sættekasser, 2 ældre bogtryk maskiner, og en sættemaskine.

For Ole var dette nostalgi, for de 5 andre ret langtrukket.

Det regnede stadig, så vi kørte mod Kragenæs, med et enkelt stop i Sandby Kirke i Harpelunde.

I Kragenæs skulle vi se Dodekalitten, 12 stenfigurer (pt 10), en oplevelse at se og høre musikken. Thomas Kadziola har indtil videre udhugget 5 ansigter.



Frokosten spiste vi på Kragenæs Havn. Vi fandt en krog med læ for regn og vind.

Så var der kun hjemturen tilbage, vejret var ikke helt med os, men vi fik mange gode oplevelser.

Ref. Ole

