

Referat af Ø-tur til Færøerne 11. – 19. august 2019.

Kl. 6.30 tjekkede vi ind i Kastrup lufthavn (nogle mere friske end andre) og landede i Vagar lufthavn kl. ca. 9.45 lokal tid i dejligt solskin.

Alle kufferter var med flyet. Bilen stod parat og efter 10 min. sad vi alle i bilen på vej mod Torshavn, hvor vi fik de første naturoplevelser. Vi kørte direkte til hotel Streym og tjekkede ind for de næste tre overnatninger.

Om eftermiddagen gik vi tur i Torshavn, for at lære byen at kende, få lidt frokost og indsnuse bylivet. Frokosten blev indtaget på Cafe Kaspar og middagen på Hvonn Brasserie ved havnen.



DAG 2 TORSHAVN



Kl. 12.30 sejlede vi til NOLSOY, og gik direkte til Maggie's cafe, der fungerer som spisested og live spillested for lokale musikere. Mange fra Torshavn tager færgen til NOLSOY, for at høre de lokale kunstnere. Frokosten spiste vi på Maggie's cafe, og bagefter gik vi rundt i byen og sluttede af med en kop kaffe og is ved den lokale butik.

Gallamiddagen den sidste aften i Torshavn spiste vi i THE TARV, der lå med udsigt over havnen.

DAG 3 TORSHAVN

Dag 2 kørte vi til KIRKJUBØUR, som i middelalderen var Færøernes gejstlige og kulturelle centrum, med bl.a. den imponerende ruin af Sankt Markus domkirke fra ca. 1330-1340, som dominerer stedet. Roystovar kongebondegården. Den ældste del af kongebondegården er åben for gæster, og vi besøgte stedet.

Janne og Ole ønskede at gå tilbage til Torshavn, men gik i den gale retning, så tilbage igen og med bussen til Torshavn, en smuk tur gennem små bygder. Da vi stod af bussen så Bent, Marianne, Anne og Jørn os, og fik ringet til os. De sad og spiste smørrebrød, så den hoppede vi med på. Resten af dagen gik med fri leg. Aftensmaden blev indtaget på Cafe Kaspar.



DAG 4 SUDUROY

Tidlig op og med færgen til SUDUROY en sejltur på 2 timer i solskin, undervejs sejlede vi forbi SANDOY, STORA DIMUN og LITLA DIMUN og kom til TVØROYRI kl. 10.30.



Vi kørte sydpå mod AKRABERG, Færøernes sydligste punkt med en fantastisk udsigt til fjelde og hav. På vej tilbage kørte vi igennem SUMBA, LOPRA og VAGUR, hvor vi spiste frokost.

Efter indlogering på hotel TVØROYRI, kørte vi nord på mod Hvalba, der er kendt for dygtige landmænd og en brunkulsmine, der i dag kun giver arbejde til 3-4 mand.

Sidste stop var et besøg i den lille bygd FAMJIN, der lå meget smukt med høje fjelde, vandfald og havet. Kortet viste at vi kunne spise i FAMJIN, men ak ingen mad. Nu var gode råd dyre. Men Anne reddede os, der var et spisested i bygden PORKERI. Da vi ankom, stod ejeren udenfor og vi spurgte straks om et bord til seks, vi havde ingen alternativer end at vente til kl. 20.30 og han havde kun én menu: Angus bøffer. Det viste sig at være bøffer på 300 gram, en super menu og vi gik ikke sultne i seng.



DAG 5 VAGAR

Afgang fra SUDUROY kl. 11.30. Turen gennem TRONGISVAGSFJØRDUR var meget smuk i det fine vejr.

Vi nåede TORSHAVN kl. 13.45 og kørte straks op og fik smørrebrød i gågaden.

Derefter gik turen mod Hotel VAGAR, som ligger i SØRVAGUR. En smuk tur. Aftensmaden spiste vi på cafe Zorva, også her måtte vi vente en halv time og yderligere ca. 45 min. inden maden kom. Dejlig mad og en sjov cafe med plads til 25 mennesker. Køen udenfor var lang for at få plads.

DAG 6 VAGAR

Vi vågnede op til regn og lavt hængende skyer, men morgenmaden var dejlig.

Vi kørte mod GASADALUR for at bestille bord til aftensmaden, klog af skade, YOU ANN I er en lille butik og postmuseum, der ligger i det gamle postkontor med hjemmelavede færøske produkter. I 2015 åbnede buntmager og oldebarn af den tidligere postmand Ann Dam Arnastein butikken.

Vi kørte videre til MIDVAGUR og SANDAVAGUR for at få en let frokost, efter nogen søgen fandt vi en cafe Fiskastykkid i SANDAVAGUR i en gammel bygning hvor vi fik kaffe/the og kage (glutenfri).

Kl. 16 kørte vi igen mod GASADALUR med en afstikker til BØUR, desværre var vejret ikke med os, så udsigten var så som så. Til gengæld fik vi dejlig mad i den hyggelige cafe med bl.a. skærpekød. En dag i regnens tegn.

DAG 7 (Anne ref.) VAGAR – FUGLEFJØRDUR – KLAKSVIK – GJOGV



Vi spiste tidlig morgenmad, da vi skulle køre allerede kl. 7.45. Vi havde en aftale med Hilmar på EFFO-tanken i Skalafirdi på Eysturoy kl. 9.00. (Hilmar er storebror til Annes tidligere arbejdskollega Malena). GPS'en viste os desværre til Glyvvar, men vi kom heldigvis kun 10 min. for sent.

Først ville Hilmar vise os rokkestenene i Oyndafirdir. Bagefter kørte vi til Fuglefjord, hvor Hilmar viste os hans og Malenas mors barndomshjem. Barndomshjemmet var nu omdannet til et museum, som lå ved siden af turistkontoret, hvorfra man kunne få udleveret nøglen til huset. Det var spændende at se, hvordan man boede i de tidligere generationer. Anne ville gerne se Malenas (og Hilmars) barndomshjem, så vi sluttede af i Fuglefjord med at se dette.

Hilmar anbefalede os at vende Klaksvik, da det præcis denne lørdag var Fiskernes dag. Og det viste sig at være en god oplevelse bl.a. fordi vi reddede os en gratis frokost. Diverse smagsprøver og drikkevarer var nemlig alt sammen gratis (dog ingen alkohol). Det var et arrangement, der var meget populært og tiltrak mange mennesker.

Fra Klaksvik kørte vi mod vores sidste opholdssted Guesthouse Gjaargardur i Gjogv.

Vi indlogerede os og spiste aftenmaden sammen i restauranten.



DAG 8 GJOGV

Dagen startede med lavt hængende skyer over fjeldene, men efter morgenmaden klarede det op.



Marianne, Janne og Ole gik på fjeldvandring, og efter ca. 400 meter var der bygget en flot trappe som førte et stykke op ad fjeldet. Vi havde set andre vandrere stoppe op og betragte et eller andet, og da vi nåede 10-15 trin op så vi lunder, hvilke storslået syn. Lunderne sad lige foran os på fjeldet. Efter 10 min. fotostop gik vi til toppen, og et nyt storslået syn mødte os, en lodret klippevæg helt ned til havet. Fra toppen så vi Anne og Jørn gå rundt i GJOGV.

Kl. 18 blev der serveret en dejlig buffet, med bl.a. fermenteret kød, tørret grindehval, spæk fra hval og masser af fisk. De færøske specialiteter faldt ikke alle i vores smag.

Super afskedsmiddag i GJOGV på en oplevelsesrig tur.

DAG 9 Hjemtur

Hjemturen fra GJOGV i regn og blæst til TORSHAVN, men stadigvæk flot natur.

Landede i Kastrup kl. 17.30 i solskin med mange storslåede natur- og madoplevelser i bagagen.

Ref. Ole