

Referat fra den første Ø-tour i 2010

Da vi på grund af vejret ikke kunne følge den oprindelige plan, men måtte benytte en nødplan.

Turen startede kl. 10 i Farum hos Marianne og Bent med brunch, hvor der skulle gættes på hvilke to øer turen i gik til, mange gode gæt men inden rigtige.

Kl. ca. 11.30 drog alle mand af hus - for de flestes vedkommende mod ukendt mål.

Turen gik ud af Farum - via motorvejen mod Hillerød - hvor første stop var Frederiksborg slot, hvor vi gik gennem en del af slotsparken og rundt om søen forbi torvet og videre, for til sidst at ende ved Frederiksborg slot, som vi kunne læse os til ligger på tre øer.



Vi travede rundt i de meget smukke omgivelser og var i de forskellige gårde og beundre slot og kirke. Vi nød solskinsvejret, dog mest hvor der var læ.

Men endnu en ø skulle jo besøges, så turen gik tilbage til bilerne. Vi drog endnu en gang mod nyt ukendt mål (i alt fald for Janne-Ole-Anne-og Jørn)s vedkommende.

Vi kørte ud af Hillerød by mod syd, hvor vi drejede fra ved den første P-plads i Store Dyrehave. Turen fortsatte derfra på gåben, ca. 2 km hvor vi indtog den af Anne og Jørn medbragte kaffe og lækker kransekage.



Ganske nær ved den hyggelige rasteplass lå den sidste ø på dagens tur, nemlig Fantasiens Ø. Øen er ganske lille og ligger i en skovsø, vi indtog øen og kunne igen nyde omgivelserne i solskin.



På øen findes der resterne af et lille slot - som blev benyttet af Kong Frederik den 7. og Grevinde Danner til skovture.

Så gik det tilbage til bilerne og retur til Farum, hvor vi hyggede os med snak og kaffe, indtil maden var færdig og vi kunne sætte os til bordet.

Marianne og Bent takker for jeres hyggelige selskab og for at vejrguderne var med os også denne gang.