

Forårsturen 2014 til Venø-Jegindø-Egholm

Turen startede den 29. maj hvor Anne og Jørn hentede Janne og Ole i Stenløse, hvorefter kursen blev sat mod

Karlsunde rasteplads hvor Marianne og Bent ventede med morgenmad.

Morgenmaden blev indtaget i det dejligste solskin på Karlsunde rasteplads.

Turen fortsatte ud i landet, og da næsten alle gæt lød på bl.a. Jegindø, fortsatte vi ufortrødent til Storebælt, hen over Fyn og videre op gennem Jylland. Frokosten blev indtaget ved Ejer Baunehøj rasteplads.

Som mange havde forventet var målet Inge og Niels Christians dejlige sommerhus i Trend.

Efter eftermiddagskaffen, som blev indtaget på terrassen, gik Anne og Jørn i gang med at trylle en dejlig middag frem. Den stod på laksemad til forret og gullasch med kartoffelmos til hovedret. Derefter var der generalforsamling.

Fredag var der afgang kl 9.00 så alle var tidligt oppe, så morgenmaden kunne indtages i et forholdsvis roligt tempo.

Første destination var Venø, hvor vi ankom efter en sejltur på ca. 2 minutter og 50 sekunder. Øen blev kørt igennem på kryds og tværs, der blev gjort holdt for at se den gamle havn og hvor formiddagskaffen blev indtaget i dejlig solskin. Vi så også kirken som er en af Danmarks mindste kirker. Der talte vi med lokale folk. En anbefalede os at se udsigtpunktet inden vi igen forlod øen. Det viste sig at være en rigtig god ide, og vi kunne bl. a. se over til vores næste ø Jegindø.

Efter en meget meget kort ventetid sejlede færgen os tilbage til fastlandet, og turen gik nordpå til Tambohus kro, hvor vi fik en rigtig dejlig frokost, og Anne to nye malerier.

Så var det Jegindø, hvor vi startede på havnen og havneskuret, med en udstilling om øens fiskeri, og billeder af min far og nogle lokale fiskere, bl.a. fars to brødre. Vi kørte også til Nørskovvej hvor fars barndomshjem lå. Huset findes ikke mere, men området er jo det samme. Som det sidste på Jegindø så vi kirke og kirkegård. Graveren var netop ved at lukke og låse kirke af for den dag, men han var så venlig at give os en cigaretstid til at se kirken indvendigt. På turen rundt på kirkegården så vi to af mine farbrødres gravsteder, som vi fået anvist af graveren.

Fra Jegindø gik turen mod Trend. Nordpå over Thisted, forbi vejlerne, hvor vi var heldige og se en hel del fugle. Vores aftensmaden bestod af en laksemad og Bents chili con carne.

Efter morgenmaden lørdag morgen kørte vi mod Aalborg, for at tage færgen til Egholm. På Egholm gik vi langs vandet meget længe og nød udsigten over vandet, forskellige sommerfugle, fugle og fuglestemmer. Vi var heldige at møde et par som var bedre kendt med forholdene end jeg, så vi fik vendt om i tide til af nå en dejlig frokost på Kronborg. Efter frokosten gik turen så op midt på øen, hvor vi kom forbi et par gårde. Vi var også heldige at finde borde og bænke hvor vi satte os og nød udsigten over Limfjorden og Aalborg.

Færgeturen tilbage til Aalborg foregik med en lillebitte gammel færge. Turen ud af Aalborg bød på en dejlig overraskelse, nemlig et amerikanerbiltræf. Vi så rigtig mange flotte biler på den tur.

Eftermiddagskaffen blev indtaget ved havnen i Nibe. Derfra gik turen til Trend hvor Janne og Ole stod for en dejlig middag med gedeost til forret og bøffer med nye kartofler, købt på Jegindø, til hovedret. Desserten var lidt farlig, nemlig irish coffee.

Søndag var der morgen oprydning, og afgang mod Sjælland. Frokost på Fyn, kaffe på Tuelsø rasteplads – og så var den Ø-Tour slut.

Marianne og Bent takker for godt selskab.