

29. juni 2022

Endagstur til Ungdomsøen (Middelgrundsfortet)



Middelgrundsfortet blev opført 1890-94, som en del af Københavns Fæstning, bl.a. med fyld fra udgravningen af frihavnen. Det var verdens største søfort. Det er antagelig verdens største menneske skabte ø, uden fast forbindelse til land.

Fortet blev i 1998, overdraget statsejede Freja Ejendomme, i 2002 blev fortet solgt til privat investor for 5.mio. kr. Øen blev senere købt af Middelgrundsfonden, med økonomisk støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møllerfonden, med hensigt at oprette ungdomsøen, nogle aktiviteter åbnede august 2019.

Visionen for fonden er i samarbejde med flere af de danske spejderkorps, at stå for aktiviteter og daglige rammer.

Flakfortet



Flakfortet blev opført 1910-14. Øen er 23 meter høj. Opførelsen af den kunstige ø krævede sænkekasser og armeret beton. Sænkekasserne blev støbt på Lynetten og Refshaleøen, og den sidste på selve Flakfortet.

Flakfortet blev i 2001 solgt til et svensk selskab, som forpligtigede sig til at vedligeholde området, og gøre det offentligt tilgængeligt.

Vi startede dagen tidligt, afgang fra Nyhavn kl. 9.

Vejret var sommer, når det er bedst, og efter en smuk sejltur, ud af Københavns havn, blev vi vel modtaget på Ungdomsøen.

Hvor vi efter en lille gåtur fandt et bord og bænke, med den smukkeste udsigt til Øresundsbroen, København m.v. her nød vi den medbragte kaffe, og mad. Og de mange fly i luften!

Efter ca. 2 timer kom Spar Shipping retur, og vi blev sejlet til Flakfortet.

Frokosten ventede, og vi valgte et bord ude, med et par parasoller, nød vi en kold øl og en rigelig veltillavet portion mad.

Igen skulle vi jo gå lidt rundt, nyde naturen, den smukke udsigt og ro. Især når vi sendte folk på skattejagt, den modsatte vej.

Vi fandt et sted, hvor vi kunne tømme kaffekanden. Efter små fem timer blev vi hentet, af Spar Shipping.

En lang dag, var tilbragt i noget af det dejligste danske natur, sammen med gode venner.

Tak for det. Kærlig hilsen Ole og Janne