

Vi hentede Anne og Jørn i Rødovre, og Janne og Ole stødte til i Karlslunde.

Turen begyndte som sædvanlig ved det meget benyttede, samlingssted, nemlig Karlslunde rasteplads.

Det var fint vejr til morgenmaden.

Derfra gik turen ud i det blå, mod ukendt mål. Ingen gættede rigtigt på vores mål for turen.

Men vel over den nye Lillebæltsbro drejede vi fra, og kørte tilbage mod Fyn over den gamle Lillebæltsbro, og gjorde holdt ved Hindsgavl Dyrehave, hvor vi fandt et bord hvor den medbragte frokost kunne indtages.

En lille køretur væk besøgte vi Hindsgavl Slot, hvor vi gik en tur gennem den smukke park.

Tilbage ved Skovgrillen spiste vi is.

Derfra kørte vi mod Svinø, vel over den lille bro gik vi en tur på øen, hvorefter vi forlod øen igen.

Næste mål var sommerhuset ved Bro Strand hvor vi skulle bo de næste to nætter.

Efter en tur til stranden var der middag, medbragt næsten færdig hjemmefra.

Tirsdag startede dagen på keramik museet Clay.

En gåtur i parken, bragte os tæt på vandet hvor vi fandt et bord hvor den medbragte frokost kunne indtages.

Anne foreslog, at vi kørte ned og så Landal, som er et område med feriehuse, Anne havde besøgt det som barn.

Så var det Middelfart hvor vi parkerede på havnen, første besøg var Henner Friises hus. Videre til Middelfart kirke, som lå meget tæt på. Overfor kirken besøgte vi Middelfart Museum og Café Inga hvor vi fik kaffe og hjemmebagt kage.

En gåtur langs havnen, tilbage gennem gågaden og havnen, hvorfra vi vendte tilbage til sommerhuset. Et lille hvil, og middagen på Bogense hotel ventede. Der blev valgt en trereters meny.

Onsdag skulle vi forlade huset senest klokken 10, vi have Frøbjerg Baunehøj som mål, det blev til en kort gåtur op på toppen, til flagstangen og fårene.

Sidste punkt var frokost i det fri som blev indtaget på rastepladsen Tuelsø. Derefter kørte vi hjemover.

Ø-Tour 3.-5. juni 2024 til Svinø

Referat af Erik og Marianne